

## ÖYKÜ

## MİNERALLERİN

## BARIŞI

Nuri ŞAHİN

Maden Mühendisi

**Kalsite sağlamlık ve kullanım olarak benzeyen bentonit, kil ve benzeri yumuşaklar(!) kralın kendilerinden birinin olması gerektiğini ileri sürdüler. Zira teknolojiye çokça kullanılıyorlardı, özellikle dolgu maddesi olarak.**

Dünya güneşten koparak bir ateş parçası ve sonrada yumuşak bir kütle haline gelmişti. Soğuması için günler, aylar, belki de milyonlarca yıl geçmişti. Yıllar geçmişti ama magmanın durası yoktu ve ha bire hareket halinde idi. Neyse zaman ilerledikçe yeni yeni mineraller ve onlarında birleşmesinden kayaçlar, yani bildiğimiz kayalar oluşmuştu. Bunlar o kadar çoktu ki, bir kısmı tek tek bazıları ise birinin bayrağı altında birlikler oluşturmuşlardı, granitin kuvars, feldspat, vs den oluşması gibi. Yıllar geçmiş bunlar ya bir tek cevhere ya da madene dönüşmüşler ya da bir kütle içinde önemsiz bir şekilde kalmışlardı. Bazıları altın, gümüş gibi azınlıkta kalsa bile, kendini bulunmaz "Hint kumaşı" sanıyordu, gerçekten de öyleydi.

Aralarında üstünlük homurtusu başladı zamanla. Ve granitin de önerisi ile ana magma tarafından üstünlük yarışına son vermek ve homurtuları kesmek için aralarından birini kral seçmeye karar verdiler. Herkes kral adayı olabilirdi. Böylece huzursuzluğun önüne geçilecek ve tek de olsa, birlik halinde de olsa kral olmak için ayrılmalara, kırılmalara, faysı davranışlara ve bozunmalara sebep olabilecek davranışlar gözlenmeyecekti. Büyük ama çok büyük bir alanda tüm mineral ve kayaçların toplanması, emredildi magma tarafından.

Önce silis söz aldı başkan olmak için, çünkü hemen hemen her kayaçlarda vardı zaten yeryüzünde de çoktu. "Kral olmak istiyorum" dedi. "Silis ailesi olarak biz çoğunlukta'yız. En safımızdan en kirli olanımıza kadar her birimiz bir yerde kullanılıyor. Elektronikte, camda ve kadınların takılarında kullanıldığımızı kimse görmüyor mu ?" dedi.

Altın dile geldi. "Ben bazen senin içinde az olarak bulunsam da kral ben olacağım" dedi. "Böyle de olsa sen fazla işe yaramazsın, fazla değer yok İnsanlık tarihinde insanlar benim için savaştılar. Para sistemlerini bana göre düzenlediler." dedi.

Bu arada mermerin, travertenin ve kireç taşının yapı taşı olan kalsit söz aldı: "Ben olmasam insanlık tarihi boyunca ne saraylar, ne mezarlar yapılır, hatta kağıt, cam seramik gibi teknolojilerde ne kullanırlardı acaba? Ben kral olmalıyım" dedi. Granit sağlamlığını öne sürerek kralın kendisi olması gerektiğini savundu. Mermerin yerine yapılarda yer yer ve daha birçok yerde kullanıldığını öne sürdü.

Kalsite sağlamlık ve kullanım olarak benzeyen bentonit, kil ve benzeri yumuşaklar(!) kralın kendilerinden birinin olması gerektiğini ileri sürdüler. Zira teknolojiye çokça kullanılıyorlardı, özellikle dolgu maddesi olarak.

Serpantin, gabro ve bazalt gibi oluşma yönünden birbirine benzeyen ve hemen hemen aynı amaçla kullanılanlar kralın kendilerinden biri olmasını istediler. Bunlarda insanlığa yapı ve kaplama taşı olarak hizmet ediyorlardı.

Bunlar olurken birden sert sesler duyuldu ki bu, sertlikleri ile ünlü granat, korund, zımpara ve benzeri aşındırıcıların meydana girdiğine işaret ediyordu; onlar biraz geç kalmışlardı. Kralın kendilerinden biri olmasını istiyorlardı. Sert oldukları için iyi yönetici olabileceklerini öne sürüyorlardı. Aynı zamanda tüm diğerlerini çizebilirlerdi(!). Fakat diğerleri bunlara göre çoğunluk oldukları için kral olmaları kabul edilmedi, fazla baskı istemiyorlardı.

**Bir ara gümüş ortaya çıktı kral olmak için. Altın bayağı bir kızdı: "Görmüyor musun? Ben bile kral olamadım, hem sen de hava etkisi ile demir gibi değer kaybedersin. İnsanlık tarihi boyunca kullanıl ya da kullanılma, nafile en azından kral olmana ben karşıyım, demokrasi yok mu?" diyerek bağırmağa başladı.**

Bu sırada öksüre öksüre demir söz aldı."Ben kral olmalıyım" dedi."İnsanlık tarihinde benim adımda çağ bile var. Hatta insan vücudunda bile varım" dedi.

Sonra hafif parlaklığından dolayı pis pis sırttan krom söz aldı: "Ben olmasam sen de nesin ki?, yağmurdan ve her türlü olumsuz hava koşullarında hemen paslanır, zayıflar, çürüyerek değer yitirirsin. Baksana şimdiden soğuk almışsın bile. Hatta ben olmasam çelik bile olamazsın" dedi. "Senin gibi birçokları az da olsa insan vücudunda zaten var, bu da bir şey mi? senin krallığın kabul edilemez" dedi. Demir bu sözlerle bayağı bir içerlemişti.

Bir ara gümüş ortaya çıktı kral olmak için. Altın bayağı bir kızdı: "Görmüyor musun? Ben bile kral olamadım, hem sen de hava etkisi ile demir gibi değer kaybedersin. İnsanlık tarihi boyunca kullanıl ya da kullanılma, nafile en azından kral olmana ben karşıyım, demokrasi yok mu?" diyerek bağırmağa başladı.

Bu sırada göz alıcı bir parlama ile elmas söz aldı kral olayım diye: "Benim en değerlisim bile matkaplarda, cam ve diğer malzemeleri kesmede bir işe yarar, takı olanlarımı artık siz düşünün, en ender bulunan benim, onun için kıymetliyim ve kral ben olmalıyım" dedi.

Kükürt, sanayide, ilaçlarda ve bağ ve bahçede haşarata karşı kullanıldığını öne sürerek kral olmak istedi.

Pirit her şeye maydanoz olduğu ve renk olarak altını taklit ettiği için kral olmak istedi. "Demir ve kükürttten ibaret olduğunu ne çabuk unuttu. Şirret her yede çıkar. Taklitçilikle kral olacağını sanıyor"dedi bazıları. Yaka paça dışarı attılar piriti...

Bu sırada arka sıralarda olan kömür diğerlerini ite ite söz almak için öne doğru gelmeğe başladılar elmasın bu böbürlenmesi karşısında. "Sen"dedi maden kömürü, "Ne çabuk unuttun bizim gibi aynı elementten oluştuğunu basınç ve sıcaklık sayesinde? Biliyor musun? Aslını

inkar eden haramzadedir ve başına felaket gelir. Sen ne sin ki? Kazara da olsa yere düşsen parçalara ayrılır, cam kadar da birleştirilerek veya eritilerek de bir işe yaramazsın. Hele sen kükürt sana ne oluyor? Pis şey!... Sen benim değerimi düşürmek ve çevreyi kirletmekten başka esasen bir işe yaramazsın" dedi.

Bu sözler üzerine elmasın beyninde uğultular başladı Saraydaki en büyük ağabeyi "Kaşıkçı Elmasını" hatırlasa da... Artık kadınların o bembeyaz gerdanlarında hatta kalem gibi parmaklarında eskisi gibi duramayacak ve yerini ileride platin, paladyum gibi diğerleri alacaklardı. Sonunda kral olamayacağını anladı. Kükürt de kömürün bu söylemeleri karşısında daha da bir sarardı suçlu gibi...

Tam bunlar olurken etraf sararmaya başladı, bakır, ailesi ve taraftarları meydana geliyorlardı. Kral olmayı istedi. Altın buna kızdı eskiden eskiye arkadaşlıkları olsa bile kurşun ve çinko ile. "Sen aynı demir ve gümüş gibi hava etkisini görünce bozulursun ve mavileşirsin yani gözlerin bile "masmavi" olur. Ancak korunarak kullanılırsın. Ama elektronikteki durumunu dikkate almazsak Hatta kap kaçak olarak bir işe yaramazsın kalay olmazsa" dedi. Bu son söze kalay bayağı bir sevinmişti bakırı "kalaylayacağım (!)" diye. Kurşun ve çinko bakırın başkanlığında krallığa talip oldular. Fakat tüm orada bulunanlar bu tür bir krallığı istemediler. Elmas ile münakaşa yapan kömür yeniden söz aldı:" Biz kral olmalıyız. Zira hala enerji ham maddesiyiz içimizde kükürt gibi pislikler olsa bile. Zaten insanoğlu onların icabına bakıyor, temizleyerek. Daha 250 yıl dünyada kullanılabiliriz. Hem bizim petrol, doğalgaz, uranyum ve toryum gibi emniyetsiz durumumuzda yok. Kölayca ateş almayız. Ne çabuk unutuldu buharlı gemiler, trenler. İnsanoğlu bazen nankör olabiliyor. Bu bir seçim de olsa biz hala gizli kralız ve yine kral olmak istiyorum"dedi.

...

Not: Öykümüz diğer sayımızda devam edecektir.