



Odamız, önümüzdeki günlerde kuruluşunun 52. yılına girecektir. Bu zaman dilimi, aynı zamanda üye sayımızın da 10.000'i aştığı günlere rastlamaktadır.

Madencilik Bülteni, ülkemiz madencilik sektörünün en fazla okunan yayını olma özelliğine sahiptir. Odamızın üyeleri ile olan en önemli iletişim kanallarından biri olan Madencilik Bülteni, 74. sayısı ile, bir kez daha Oda üyeleri ve madencilik sektörü ile bir araya geliyor.

Bu sayıyı yayına hazırladığımız zaman dilimi, ülkemiz açısından kaygı verici gelişmelerin iyiden iyiye yoğunlaştığı, ileriye yönelik belirsizliklerin ve kaygıların giderek arttığı bir dönem oldu, olmaktadır.

Son zamanlarda, Cumhuriyet'in bağımsızlıkçı, özgürlükçü, eşitlikçi, laik, demokratik ve çağdaş bir ulus yaratma hedeflerinden saptırılma gayretleri, duyarlı her kesim tarafından kaygıyla izlenmektedir. Dışa vurulamayan taleplerin, karanlık beklentilerin barışı dinamitlediği görülmekte, sosyal devlet anlayışının her gün yara aldığı gözlenmektedir.

Dış politika, ülkemiz insanı için rahatsız edici bir söylem eşliğinde yürütülmektedir. Bir ülkeyi, pazarlanabilir bir meta ya da borsadaki değerinin yükseltilmesi gereken ticari bir firmaya indirgemek, bir ülkeyi böyle algılamak ya da bir ülkeyi ticari literatüre ilişkin terimlerle ifade etmeye çalışmak hiçbir zaman kabul edilebilir değildir. Böylesi bir yaklaşım, o ülkeye atfedilen değer, aslında değersizliğin açıklanmasıdır. Bu, bilinçaltını açığa vurmaktır. Aslında bu, bilinçaltında olmayanın itirafıdır.

Ülkemizin, Avrupa Birliği'ne katılmasını sağlamak amacıyla yürütülen politika, rahatsız edicidir. Türkiye Avrupa Birliği'ne girmeli midir? Her şeye karşın ve her ne pahasına olursa olsun Avrupa Birliği'ne katılmalı mıdır? İstenilmediği ya da istenilmediğine inandığı bir birliğe girme yolunda ülkemizin yaşadıklarının ulusal onurumuz, ülke itibarımız üzerindeki yıkıcı etkileri neler olacaktır? Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin, toplumumuzda

artmakta olan Avrupa düşmanlığı üzerine etkisi nedir? Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan ve kendinden olmayanı taşlamaya, linç etmeye varan toplumsal histerinin arkasında, acaba bu süreçte toplumda yaratılan kendinden başkasına, giderek kendine olan güvensizlik bulunmamakta mıdır?

Sosyal devlet ilkesinden giderek uzaklaşarak, yalıtılmış ve bencil bir birliktelik oluşturmaya çalışan, her konuda çifte standartçı, temel hak ve özgürlükleri tamamen bitmeyen çıkarları doğrultusunda formüle eden, ülkemizden bıkip usanmadan ödün üzerine ödün talep eden bir Avrupa ile Türkiye neler elde edecek, karşılığında neler yitirecektir. Hesapsız, gözü kapalı ve ezberci yaklaşımlarla ülkemizin kazanabileceği hiç bir şey bulunmamaktadır.

Son dönemde, ülkemizin çeşitli yerlerinde yaşanan saldırı ve bombalama olayları bütün toplumda derin kaygılara neden olmaktadır. Ülkemiz, karanlık ve şüpheli ilişkilerle, Susurluk sonrası bir kez daha karşı karşıya kalmıştır. İç barış tehlikeye girmiştir. Şemdinli, Susurluk gibi çözümsüz kalmamalıdır. Olay aydınlatılmalı, failer mutlaka cezalandırılmalıdır. Olayın bir kez daha karanlıkta kalması, toplumda, devlete ve demokratik geleceğe olan güveni yaralayacaktır. Tüm toplumu; bu olayın gerçek sorumlularının açığa çıkarılıp yargılanana kadar olayın takipçisi olmaya, demokratik bir ortamda kardeşçe ve barış içinde yaşam için ısrarcı olmaya davet ediyoruz.

Adalet kavramının zedelendiği bir toplumda devlete olan güven sarsılacak, toplumda barış ve huzur sağlanamayacaktır. "Hukuk Devleti" ilkesi, Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden birisidir. Bu ilke yara almamalıdır. Hak ve özgürlüklerin korunup güçlendirilmesi, adil bir hukuk düzeninin geliştirilmesi ve her alanda hukukun üstünlüğü ilkesinin egemen kılınması yaşamsal önemdedir.

Cumhuriyetimizin bir diğer temel niteliği, laiklik ilkesini benimsemiş olmasıdır. Son zamanlarda,



laiklik tehdit altındadır. Belirli bir yaşam tarzını kabul ettirmeye yönelik uygulamalar toplumun büyük çoğunluğunu rahatsız edici boyutlara ulaşmıştır. İnanç ve hukuk kavramları karşı karşıya getirilmekte, bilimsel bilginin temelinde oluşturulacak bir hukuk yerine ulemanın bilgisinin konulması talep edilmektedir. "İslami referanslı" politikaların, türbanlı sırtından siyasetin hızı giderek artmaktadır. Laiklik ilkesi, korunmalı, bilimsel bilgi ile desteklenmeyen söylem ya da tasarımlardan uzak durulmalıdır.

Bugün, ülkemizde, 10 milyonun üzerinde işsiz bulunmaktadır. 20 milyon kişi yoksulluk ve 1 milyon kişi açlıksınının altındayışmaktadır. Üretilen milli gelirin paylaşımında adaletsizlik son derece büyük boyuttadır. Üretimden vazgeçilmiş, her şey dışarıdan gelecek yabancı sermayeye endekslenmiştir. Ekonomik büyüme ve kalkınma, toplumda herkese çalışma hakkı tanınarak sağlanmalı, tam istihdam hedeflenmelidir. Gelir artışı adil bölüşülmelidir. Ekonomik yaşamda amaç, insanın refah ve mutluluğu olmalıdır. İnsan onuruna ve emeğine saygı, ekonomik faaliyetlerin planlanma ve uygulanmasında hareket noktası olmalıdır. Kamu yararı, öncelikli olarak göz önünde tutulmalıdır.

Madencilik sektöründeki özelleştirme uygulamalarına AKP Hükümeti döneminde büyük hız verilmiştir. Kamu sektörü, kömür ve bor dışında madencilik sektöründen neredeyse tamamen çekilmiştir. Geçmişte madenlerini aramaktan vazgeçen ülkemiz, yakın bir gelecekte madenlerini üretmemeye tehlikesiyle de karşı karşıya kalabilecektir. Odamız, ülkemiz madencilik sektörünü izlemeye, her zamanki gibi devam edecektir.

8 Ekim Cumartesi günü mühendis ve mimarlar olarak Ankara'da alanlardaydık.

• İnsanın refah ve mutluluğunu amaçlayan, insan onuruna ve emeğine saygılı, önceliği kamu yararına veren, bilimsel ve teknik temellere dayalı ve çevreye duyarlı bir madencilik sektörünün yaratılabilmesi için,

• Kamuda çalışan üyelerimizin ücret yetersizliği ve dengesizliğinin giderilmesi için,

• İşsiz, giderek yoksullaşan ücretli ve emekli meslektaşlarımızın sorunlarını ülke gündemine taşımak için,

• Meslek alanlarımıza yönelik yasa ve yönetmeliklerin hazırlanmasına müdahil olmak için,

• Alanlarımıza yönelik yasal düzenlemelerde ülke ihtiyaçlarının temel alınması için,

• Grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarımızın önündeki mevzuatın ortadan kaldırılması için,

• Hayatın her alanında ve aşamasında teknik hizmetlerin ve teknik elemanların hak ettiği konumda olması için,

• Bilimsel, özerk ve demokratik üniversite, eşit ve parasız eğitim için,

• Siyasi kadrolaşmaya, kadın/erkek ayrımcılığına, savaşa karşı çıkmak için,

• Bugüne kadar dile getirdiğimiz "Demokratik Türkiye, İnsanca Yaşam" taleplerimizi bir kez daha hep birlikte söylemek için alanları doldurduk.

Madencilik Bülteni'nin bu sayısında, 8 Ekim'de yapılan TMMOB Mitingi, Danışma Kurulu ve Odamız Şubeler toplantısına ilişkin haber ve yorumlara yer verilmektedir. Odamız'ın Resmi Gazete'de yayınlanan Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği ile, yeni bir uygulama dönemi başlatılmıştır. Bu konudaki bilgilendirme yazılarına dayine bu sayıdayerverilmektedir.

Yaklaşmakta olan 2006 yılının tüm üyelerimize ve madencilik sektörüne barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diler, üyelerimizi Ocak ayında Şubelerimizde ve Şubat ayında Ankara Merkez'de yapılacak olan Genel Kurullara katkıda bulunmaya çağırırız.

Saygılarımızla,

Maden Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu