

Merhaba...

42. Dönemin son bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Dönem boyunca öncelikle bülten üzerinden iletişim kurarak, sorunlarımızı ve çalışmalarımızı paylaştık. Sizlerden aldığımız destekle sorunlarımızın çözümü için görüşmelerimizi ve çözüm önerilerimizi kamuoyuna ve yetkililere ilettik. Bize verdiğiniz destek için öncelikle teşekkür ederiz.

Ülkemiz; ekonomik, siyasal, sosyal alanların tümünde birden büyük bir çözümsüzlük içindedir. Küresel krizin de etkisiyle işsizlik artmış, yoksulluk gözlerden gizlenemeyecek bir duruma gelmiştir. Etnik ve dinsel kökenli farklılıklar, toplumsal barışı sağlayacak yönde çözüme kavuşturulamamakta, tam tersine çelişkilerin giderek derinleştirildiği bir siyaset yürürlüğe konmaktadır. AKP iktidarının gerçekten demokratik bir toplum yaratma ve onlarca yıldır sürdürülen baskıcı politikalarından arınma anlamına gelecek bir toplumsal dönüşüm programı kesinlikle yoktur. Tam aksine, genel seçimlerden aldığı çoğunluk iradesini, devlet ve toplum üzerinde tam bir tahakküm kurma gerekçesi olarak kullanmakta, yukarıdan hükümet, aşağıdan cemaat eliyle toplumu ve devleti kuşatmakta, kendi medyasını, polisini, yargısını yaratarak herkesi dinleyen ve izleyen, korkuya dayalı büyük bir gözaltı düzeni, kendisine biat eden bir toplum oluşturmaya çalışmaktadır. Görülmesi gereken şey şudur: Türkiye’de çoğulculuk adı altında tekseslilik, “ileri demokrasi” adı altında yeni bir diktatörlük biçimlenmektedir. AKP eliyle düzenin “yeni yüzü”, statükosu şekillenmektedir. Toplumun altüst edecek bu tehlikeli biçimlenmenin, yurttaşların yaşama hakkını ortadan kaldıracığını söylemeye gerek yoktur.

Ülkemizin sorunları gitgide artmakta ve yaşamımız zorlaşmaktadır. Komşularımızla “sıfır sorundan” tüm komşularımızla sorun yaşanan bir dış politika anlayışına gelinmiştir. İşsizlik ve yoksulluk artmış, gelir dağılımı daha da bozulmuştur. Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı’nın, 187 ülkenin değerlendirildiği “2011 İnsani Gelişme Raporu” yayınlanmış ve Türkiye 92’inci sırada yer almıştır. Rapora göre; gelir dağılımındaki eşitsizlik, zenginle yoksul arasındaki uçurumu gittikçe büyütmektedir. Sektörümüzde daralma ve mesleğimizde işsizlik artarken, çalışan meslektaşlarımızın sorunları

da artmakta, üyelerimiz çok zor koşullarda çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Kamu kurumlarına yapılan atamalarda meslektaşlarımıza yeterince kadro açılmaması işsizliği artırmaktadır. Bu konuda hazırladığımız raporlar yetkililerce değerlendirilmemektedir. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporlarında da belirtilen bu sorununun çözümü siyasi iktidarın asli görevleri arasındadır. Odamız, bu konuda gereken çalışmaları yapmaya devam edecektir.

Kürt sorununda çözüm yine gelecek bahara bırakılmış, çatışmalar sürmekte, anneler gencecik evlatlarını toprağa vermeye devam etmektedir. Ülkemizin en önemli sorununun çözümünün tek yolu barıştır. Bunun için; halkların kardeşçe, birlikte, eşit ve özgür bir şekilde yaşayacakları ortamın yaratılması gerekmektedir. Bu konuda tüm kesimlere görev düşmektedir.

23 Ekim 2011 tarihinde Van’da 7.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve yüzlerce vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Ülkemizin çok büyük bir kısmının deprem riski altında olduğu ve depremin bir doğa olayı olarak karşımıza çıkacağı artık herkes tarafından bilinmektedir. Bu kaçınılmaz durumun bilinmesine karşın, bir doğa olayının her seferinde büyük bir afete dönüşmesinin nedenlerini çok iyi irdelemek ve sorgulamak gerekmektedir. Ranta ve talana dayalı sosyo ekonomik politikaların sonucu olarak; plansızlık, denetimsizlik, kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma olgusu, yaşanan acı olaylardan ders alınmadığının ve yanlışlara devam edildiğinin açık bir göstergesidir. Ayrıca; yöredeki yoksulluk ve buna bağlı olarak standartlara uygun olmayan yapılaşma, can kayıplarının ve hasarın büyümesine neden olmuştur. Bilime, tekniğe önem verilmemesinin, meslek odalarının görüşlerinin dikkate alınmamasının bedeli ağır bir şekilde ödenmekte, insanımıza değer verilmemesinin sonucu ne yazık ki yine acıyla ve gözyaşıyla yaşanmaktadır.

Kahramanmaraş ili Afşin ilçesindeki Çöllolar kömür sahasında, 6 Şubat 2011 ve 10 Şubat 2011 tarihlerinde maden kazası meydana gelmiş ve halen biri meslektaşımız toplam 9 kişi kayan malzemenin altındadır. Olayla ilgili rapor hazırlamak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından 21.02.2011

tarihinde kazayla ilgili bilgiler istenmiştir. Yazımıza yanıt alınamayınca 26.04.2011 tarihinde aynı bilgiler tekrar istenmiştir. Ayrıca yetkililerle defalarca şifai olarak görüşülmüş ve söz konusu bilgiler talep edilmiştir. Ancak, bu yazılarımıza da yanıt alınamayınca 22.09.2011 tarihinde Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde aynı bilgiler ilgili Bakanlıktan bir kez daha istenmiştir. Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğüne, Odamıza gönderilen 07.10.2011 tarih ve 0881 sayılı yazıda; "İlgi yazınızda belirtilen bilgi ve belgeler, hem ticari sır niteliğinde hem de Çöllolar Açık İşletmesinde meydana gelen heyelan olayları ile ilgili devam eden adli ve idari soruşturmalara dahil edilmiş dokümanlardır. Omanız bu dokümanlara istinaden açılan bir davaya ya da devam eden bir soruşturmada taraf olmadığınızdan, Şirketimiz, hem Avukatlık Kanunu'nun 2. maddesi hem de Bilgi Edinme Kanunu kapsamında bu dokümanların verilmesinin uygun olmayacağı görüşündedir." denilmektedir. Ticari sır, bir şirketin rakiplerine karşı ekonomik avantaj elde etmesini sağlayan bilgi bütünüdür. Oysa bizim istediğimiz, kamu kurumunca şeffaf olarak yapılması gereken bir ihalenin sonucu ile kamu kuruluşlarınca yapılan denetim raporlarıdır. Odamız, Kanunla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Kuruluşundan bugüne kadar Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek odası olmanın sorumluluğuyla hareket etmiş, kamunun ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumuş, haklının, zayıfın, emeğin ve halkın yanında "taraf" olmuştur. Bu olayda da "taraf" olacaktır.

2012 yılı bütçesi TBMM'de kabul edilmiştir. Toplumdaki farklı sınıfların milli gelirden ne kadar pay alacağını, kimlerden ne kadar vergi toplanacağını, gelirlerin kimlere nasıl dağıtılacağını belirleyen bütçeler, dışarıdan bakıldığında sadece sayısal verilerden oluşuyor gibi görünse de, başından sonuna siyasal metinlerdir. Çünkü bir devletin bütçesini oluşturan kalemlerin nerelerden sağlandığı, nerelere harcandığı, o devletin gerçekte kimlerin hizmetinde, hangi sınıfların çıkarları için çalıştığını göstermektedir. Maden mühendisleri arasında işsizliğin artık dayanılmaz bir hal aldığı günümüzde kamu kurumlarının küçültülmesi ve yatırım yapılmayarak atıl hale getirilmesi, sektöre ve mesleğimize yapılacak en büyük kötülük olacaktır. 2012 yılı bütçe rakamları incelendiğinde, Sağlık Bakanlığı bütçesinin 2011 yılına göre azal-

dığı, yine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesinin geçen yıla göre yüzde 12 gerilediği görülmektedir. Bu sonuç, sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerinde gerileme olacağını işaret etmektedir. Buna karşın Milli Savunma Bakanlığı bütçesi, 2011 yılına göre yüzde 7.4 artış göstermiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ödeneği de yüzde 22.4 artışla 3 milyar 891 milyon TL'ye çıkarılmıştır. Diyanetin bütçeden aldığı pay, Avrupa Birliği Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçelerinin toplamına eşittir. Bu tercih, 2012 yılında da madencilik ve enerji sektöründe kamu yatırımının olmayacağını göstermektedir. Bu durumda madencilikle görevli kamu kurumlarına yatırım yapılmayacak ve istihdam sağlanmayacaktır. Bunun sonucunda;

- Meslektaşlarımız işsiz bırakılarak, genç meslektaşlarımızın geleceği karartılacaktır.
- İş bulabilen şanslı!! meslektaşlarımız karın tokluğuna çalıştırılacaktır. Taşeronlaşmayla meslektaşlarımız, insanlığa yakışmayan ortamlarda çalışmaya zorlanacaktır.
- Sektöre destek verilmediği için iş güvenliği yatırımları yapılmayacak, iş kazalarında meslektaşlarımızın ve maden emekçilerinin ölümleri devam edecek ve buna "kader" denecektir.

Bu gerekçelerle; 2012 yılı bütçesinin sorunlarımızı çözmeyeceği, tam aksine daha da ağırlaştıracağı görülmektedir.

Sayın Üyemiz,

Meslektaşlarımız ve mesleğimiz için oldukça zor bir dönemi geride bırakırken, Odamızın Genel Kurul süreci de başlamıştır. Ülkemizin, meslektaşlarımızın ve mesleğimizin sorunlarının tartışılacağı Genel Kurullarımızın geniş katılımlı, üretken ve coşkulu geçeceğine inanıyor, bütün üyelerimizin katılımını bekliyoruz. Sizlerin iradesiyle Odamızın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Bağımsız, demokratik bir ülke, laik ve sosyal bir hukuk devleti için bugüne kadar verdiğimiz mücadeleye devam edeceğimizi paylaşırken desteklerinizin devam edeceğine inancımız tamdır.

Bu düşüncelerle, tüm üyelerimize bugüne kadar verdikleri destek için tekrar teşekkür eder, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, mutlu bir yeni yıl dileriz.

Saygılarımızla
YÖNETİM KURULU