

**M**erhaba Madencilik Bülteni'nin bu sayısının kapsamı içerisinde bulunan Eylül ayı, biri 1 Eylül diğeri de 12 Eylül olmak üzere bizi yakından ilgilendiren iki önemli tarihi içermektedir.

1 Eylül, tarihin en kanlı ve büyük savaşı olan II. Emperyalist Paylaşım Savaşı'nın bittiği, tüm insanlık açısından çok önemli aydınlık bir günü simgelemektedir. 12 Eylül ise, bizler açısından karanlık bir gündür. 12 Eylül hakkında çok şey söylenebilir, ama aslında 12 Eylül'ü anlatan en açık söz "Bizim çocuklar başardı" sözüdür. Dönemin ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Danışmanı Paul HENZE, 12 Eylül Askeri Darbesinin ardından böyle diyordu "BİZİM ÇOCUKLAR BAŞARDI". Kimdi bu "bizim çocuklar", neyi, nasıl, kimin için başarmışlardı ?..

Bu yılın Eylül'ün de acıların yaşandığı bir ay olmuştur. 8 Eylül'de İstanbul'da, 24 Eylül'de Artvin'de yaşanan sel felaketleri bilim ve teknolojinin uygulama alanlarından biri olan mühendisliğin, TMMOB ve bağlı Odalarının yaptığı araştırmalar ve bunların sonucunda kamuoyunu bilgilendirmeleri ve yetkililere yönelik uyarılarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir.

28 Temmuzda Giresun'da, 24 Eylülde Artvin'de yaşananlar, Türkiye'de bilim ve teknolojiden bihaber, taşıdıkları sorumlulukların farkında olmayan, çözümü Tanrı'ya havale eden ve insan yaşamına değer vermeyen yöneticilerin eseridir. Çünkü yaşanan bunca deneyime, yapılan onca açıklamaya, bir başka deyişle felaketin geliyorum demesine rağmen gerekli önlemlerin alınmayışını başka bir şekilde açıklamak mümkün değildir.

8 Eylül'de İstanbul'da yaşananlar ise Giresun ve Artvin'de yaşananların çok ötesinde, ihmal değil bir katliamdır. Bu olaya sel felaketi demek tam bir aldatmacadır. İstanbul'da yaşanan ve 31 kişinin ölümü ile büyük maddi kayıplara neden olan felakete, rant felaketi demek daha doğru olacaktır. Çünkü söz konusu olan doğal bir sel olayı değil, İstanbul'un aşırı rant getiren yerlerinin,

yerleşime uygunluğuna, su toplama havzası ya da sulak alan olup olmadığına bakılmaksızın sermaye-siyasetçi ikilisi tarafından gasp edilmesinin neden olduğu suni bir felakettir. Hatta daha da öteye sorumlularının asla cezalandırılmayacağı idari bir cinayettir.

Bir örneğine Marmara depreminde tanık olduğumuz, insan yaşamının para ya feda edilmesi aymazlığı bir kez daha yaşanmıştır.

Çözüm; bilim ve teknolojiyi rehber edinen, para yerine insan yaşamını öne çıkaran anlayışların sahiplenilmesinden geçmektedir.

Felaket sayılması gereken bir başka olaya da yine bu dönemde tanıklık edilmektedir. Bağımsız olması gereken kurum ve kuruluşlara yapılan siyasi müdahalelerin, siyasi atamaların bu kurumların güvenilirliğini ciddi oranda düşürdüğü onları, siyasi operasyonların aracı haline getirdiği bilinmektedir. Bunlardan biri de, uzun süredir tartışma konusu olan "Adli Tıp" kurumudur. Son dönemde ortaya çıkan skandallar, adaletin gerçekleşmesinde çok önemli bir yere sahip olan bu kurumun da çürümüşlüğü ortaya çıkmıştır. Yine kamu madencilik kuruluşlarında da benzer müdahaleler yaşanmaktadır.

Son günlerde basına da yansıyan haberlerde, iktidar partisi AKP'nin Zonguldak İl Yönetiminin Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürünü görevden aldırma için yoğun bir çalışma içine girdiği belirtilmektedir. Bu duruma gerekçe olarak "AKP İl Yönetimi'nin Kurumda istedikleri atamaları yaptıramadıkları ve yandaşlarına lojman tahsisinde dahi söz sahibi olmadıkları" gösterilmektedir. Bu örnek dahi, kamu kuruluşlarına yapılan müdahalelerin hangi boyuta geldiğinin ilginç bir göstergesidir.

Yaşanan tüm bu istenmedik olaylarla beraber son dönemin en önemli konusu "Kürt Açılımı"dır. Demokrasi ve eşitlik ilkesi ile çözülmesi gereken bu sorun otuz yılı aşkın bir süredir devam eden savaş ortamında çözümsüzlüğe terk edilmiştir. Bu tür köklü sorunlar, iç dina-

miklerle çözülememekte her durumda emperyalistlerin müdahalesiyle karşılaşılmakta, sorun emperyalist tarafların çıkarlarına göre yönlendirilmeye ve sonuçlandırılmaya çalışılmaktadır.

Bu farklı açılımın, Ortadoğu ve Kafkaslardaki enerji kaynakları ve Ortadoğu'da ABD egemenliğinin tesis edilmesi ile yakından ilişkili olduğu bilinmektedir. Bu anlamda "açılım" ile getirilmek istenen "çözüm" istenen bir çözüm olmayacaktır. Ancak yıllardır kan ve gözyaşından başka bir sonuç getirmeyen, ırkçılık ve gericiliğin beslenmesinde ideolojik bir araç olarak kullanılan bu sorunun çözülmesi, yaşadığımız demokrasi sorununun da çözülmesi konusunda ön açıcı olabilecektir.

Gerçek çözüm; yaşama hakkı, çalışma hakkı, etnik ve kültürel kimlikler gibi evrensel olarak kabul edilen hakların tüm yurttaşlarımız için tanındığı, eşitlikçi ve özgürlükçü bir siyasal sistemin kurulmasından geçmektedir.

Bu dönem yaşanan toplumsal acılara ek olarak, mesleki alanda da acı olaylar yaşanmıştır. Bunlardan birisi de, bir meslektaşımızın ölümüne neden olan iş kazasıdır. 15 Eylül 2009 tarihinde meydana gelen iş kazasında bir üyemiz yaşamını yitirmiştir. Sektörde 2009 yılı içerisinde meydana gelen iş kazalarında, toplam 42 maden çalışanı hayatını kaybetmiş, yüzlercesi de yaralanmıştır. Hayatlarını kaybeden madencileri saygıyla anıyor, kederli ailelerine ve tüm madencilik camiasına başsağlığı diliyoruz. Ancak, ülkeyi "pazar", devleti "tüccar", yurttaşı "müşteri", iş kazalarında hayatlarını kaybedenleri "üretim kaybı" olarak gören bu çağdışı anlayışlar değişmediği sürece, iş cinayetlerinin devam edeceğini belirtmek istiyoruz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, "İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik" adı altında bir düzenleme yapılmış ve 15 Ağustos 2009 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik çıkarılırken daha önce iptal edilen yönetmelik için verilmiş olan yargı kararlarını ve top-

lum beklentilerini yok sayan bir anlayışla hareket edilmiştir. İş kazalarının önlenmesi için yasal mevzuatlarda yapılacak düzenlemelerle iş yerlerindeki denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerekirken, yönetmelikle İş Güvenliği Uzmanlığı ve eğitimi piyasalaştırılmış ve ticarileştirilmiş, Meslek Odalarının görüşleri ise dikkate alınmamıştır. Piyasalaştırılan ve ticari bir zihniyetle çıkarılan bir yönetmelik, iş kazalarını engellemeyecek, aksine bazı kesimlere yeni rant kapısı açacaktır. Bu yanıltan dönülmesi için Odamız gereken hukuksal girişimleri başlatacaktır.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), Türkiye Elektrik Ticaret AŞ' nin (TETAŞ) toptan elektrik kilovat-saat fiyatının % 21.08 artırılarak 12.68 kuruştan 15.28 kuruşa çıkmasına dönük başvurusunu 1 Ekim'den geçerli olmak üzere onaylamıştır. Yetkililer, bu zammın tüketiciye % 10 oranında yansıyacağını açıklamıştır. Memuruna % 2,5 maaş zammını layık gören, emeklisini açlığa mahkum eden, işsizini hiç dikkate almayan hükümetin yaptığı bu zammın hafif tanımla insafsızlığıdır. Elektrik, tüm halkın kullanmak zorunda olduğu bir değer, bir haktır. Bu nedenle ticari bir meta olarak değerlendirilmemeli ve piyasanın insafına bırakılmamalıdır. Elektriğe yapılan zam geri alınmalı, yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın öncelikli olarak kullanılması doğrultusunda kamu eliyle yatırımlara acilen başlanılmalıdır.

Yönetim Kurulumuz, planladığı şekilde Kongre, Sempozyum, meslek içi eğitimler ve üniversite-işyeri gezilerini yaparken bu çalışmalarda tüm üyelerinin ve sektörün desteğini görmekten mutluluk duymaktadır.

Madencilik Bültenininin 91. sayısında buluşmak dileğiyle, tüm üyelerimize ve sektör çalışanlarına mutlu, sağlıklı bir yaşam diliyoruz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU