

ÖĞRENCİ TEMSİLCİ ÜYELER – 2008 KANDİLLİ YAZ KAMPI GÜNCESESİ...

Bu dinamik, bu kadar genç ve enerji dolu bir etkinliğin haberini şu tarihlerde şurda yapıldı şu kadar üye katıldı diye geçmek yazık etmek olacak. Çünkü odamız tarihinde ilk defa gerçekleştirilen kamp aslında öğrenci kurultayı için toplantıların yapıldığı bir etkinlik olmanın çok ötesinde odanın kendi geleceği ile oldukça samimi bir ortamda bir araya gelme fırsatı idi. Kampla ilgili detaylara girmeden önce, Ragıp Varol'un yazdığı yaşananların kısa, keyifli bir özetini sunalım.

*Sabah olur
Güm güm tencere sesi
Recep kapıdan bakar
Kapıda Mehmet Makar*

*Yola çıkılır bir yere
Canerden ezgiler gelir
Özden tizden çift ses verir
Yiğit zaten düşlerdedir
Yol tezelden akar*

*Akşam olur
Kafalar bir bir bulunur
Şiirler okunur
Türküler söylenir
Ama sonunda bir yer vardır ki
Orada Umut oturur*

*Takılırsan o yere
Saat sabah 4ü bulur
Gece olur yatılır
Mutfaktan püfür püfür bir arabesk
Kulağına sokulur
Bir uyursun onunla
Beynin bilincini sapıtır*

*Kamp biter dönülür
Kimini Zonguldakta bırakırız
Kimini Ankara'dan uğurlarız
Kimimiz de Ankara'da kalırız*

*Ama artık bir Kandilli vardır ki
Sanki hepimiz hala oradayız.*



Kamp havası yolculuğa başlandığı anda minibüsün içini doldurmuştu. Genç madenciler hep beraber türküler söyleyerek

uzun yolu kısa ettiler. Ve yolculuk gecenin geç saatlerinde Zonguldak'ın, Kandilli mevkiinde, o saatte dahi güler yüzle karşılandığımız TTK misafirhanesinde son buldu. Ve herkesin odalarına yerleşmesi ile kamp resmen başlamış oldu. Kamp programı esnek sınırlarla Cemalettin Sağtekin tarafından hazırlanmış ve organize edilmişti. Kampın ilk günü, 13 üniversiteden 21 öğrencinin hep birlikte yaptığı kahvaltı ile başladı ve program dahilinde gerçekleştirilen Ereğli Demir Çelik fabrikası teknik gezisi le devam etti. Bu gezi esnasında, öğrenciler fabrikanın farklı departmanlarından sorumlu mühendislerce bilgilendirildiler ve bir demir çelik fabrikasındaki sistemleri yakından inceleme fırsatı buldular.

Bu faydalı ve bilgilendirici teknik geziyi takiben Ereğli'de küçük bir mola verildi.



Programda yer alan bir sonraki etkinlikten önce, serbest zamanda öğrenciler, sohbet etme, Ereğli’de ufak bir gezinti yapma ve öğrenci çalışması hakkında tartışma imkanı buldular. Bu istirahat molasını yine kampın oldukça ilginç etkinliklerinden Armutçuk Tesisi- Varageli ziyareti izledi. Tadil edilip, tarihi bir değer olarak ziyarete açılması gereken bu varagel 300 metre ,40 derece eğimle denize doğru inen son derece ilginç ve estetik bir manzaraya sahipti.

Bu gezi esnasında, Armutçuk müessesesinin havalandırma tünellerinin içinden, taşıma için kullanılan lokomotiflerin yanından geçerken Cemalettin Ağabeylerinin çevresinde toplanıp buralarda geçen çocukluk yıllarının hatıralarını dinlemek ise bambaşka bir keyifti temsilci üyelerimiz için. Bu enerjik gençlik doğal olarak yörede yaşayanlar ile de sıcak ilişkiler kurdular. Yorucu bir günün akşamında Kandilli’li çocuklarla yapılan tek pota basketbol maçları- ki maçlardan birini çocuklar birini temsilci gençler kazanmıştı- buna güzel bir örnektir.

Tatlı bir yoğunlukla geçen ilk günün akşamında akşam yemeğinde bizleri Kandilli Belediye Başkanı Mehmet İpekçi, ziyaret etti.

Bu akşamın ilerleyen saatlerinde oda başkanımız Mehmet Torun da eşi ve maden mühendisi aday kızı ile aramıza katıldı. O geceki müzik şöleni ve keyifli diyaloglar (!!) muhtemlen orada bulunan herkesin hafızasına unutulmaz bir şekilde kazandı.

Kandilli’nin tertemiz havası sayesinde ertesi sabah herkes güne yine dinç bir şekilde başladı. Bu ikinci gün yer altını ziyaret edeceğimiz gün olarak tasarlanmıştı. Bunun için iş kıyafetleri giyildi, baretler takıldı ve yola çıkıldı. TTK’ya varıldığında, önceki ak-

şam ziyaretimize gelen İşletme Müdürü Baki Bey bizleri buradaki üretim sistemi hakkında ve alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında bilgilenirdi. Daha sonra son hazırlıklar gerçekleştirildi ve 3 grup halinde -400 metreye yolculuk başladı.

Yeraltınada geçirdiğimiz bu yarım vardiya her birimiz için oldukça ilginç bir deneyim oldu. Teknik anlamda bilgilenmemizin yanısıra yeraltında yapılan işin ne kadar emek yoğun, zorlu ve bir o kadar kutsal olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu gezinin ardından sıra oda öğrenci örgütlenmesi ve 2. Öğrenci üye kurultayının biçim ve içeriğinin tartışılacağı 2 oturumluk toplantıya geldi.

Oda- öğrenci örgütlenmesi ile ilgili alınan kararlar şöyle idi.

Oda - Öğrenci ilişkisini geliştirmek amacıyla, Üniversitelerimizden alınacak izinler sonrası, okullarda standlar açarak, hazırlanan Oda tanıtım broşürleri ve tanıtım CD’leri öğrenci üyelerimize dağıtılacak.

- Öğrenci üyelerimizin, okullarında yaşadıkları sorunlarla ilgili olarak, Üniversite yönetimleri ziyaret edilecek.
- Kurultay öncesi tüm Üniversitelerde öğrenci üye toplantıları yapılacak
- Üniversitelerde interaktif söyleşiler düzenlenecek.
- Teknik geziler düzenlenecek.
- Kongre ve sempozyumlara öğrenci üyelerin katılımı sağlanacak.
- Kimliklerin basımındaki eksiklikler giderilecek ve en kısa zamanda öğrenci üyelerimize iletilecek

• Öğrenci üyelerimize Üniversite İş yeri temsilcilerimiz aracılığıyla Odamızın bülteni düzenli olarak gönderilecek.

• Önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilecek ve TMMOB’ nin içinde olduğu tüm etkinlik ve eylemlere öğrenci üyelerimizin yoğun katılımı sağlanacak.

Kurultay ile ilgilil olan oturum da, kurultayın geçen sene olduğundan farklı olarak atelyeler şeklinde yapılmasının koşulları tartışıldı. Kurultay konuları hakkında net sınırlar çizilmedi. Ve konuların belirlenmesinin daha geniş zamana yayılabileceği bunun için ise hali hazırda kullanılmakta

olan maili gruplarının işlevsel olabileceği sonucuna varılarak toplantı sonlandırıldı.

Toplantıyı Ekrem Murat Zaman Ve Erol Çatma Bizlere sırayla "Kandilli Tarihi" ve Zonguldak Havzası hakkında sunumlar izledi.

Kandillide Kömür madenciliğın başlangıcı, Kandilli'de o zamanlar yaşam ve yaşam koşulları içerikli son derece ilgi çekici sunumu takiben kendiliğinden gelişen sohbet de ilgi ile takip edildi.

Bu tatlı sohbeti yine konuklarımızla paylaştığımız akşam yemeği izledi elbette. İkinci gece yine Ragıp'ın bağlaması eşliğinde söylenen türkülerle renklendi. Hatta bu kampta Afyon'dan arkadaşımız Özden ile çok güzel bir ikili oluşturup kulakların pasını sildiler. Bu anlamda kamp içimizdeki yeni yetenekleri keşfetmemizi de sağladı. Kandillide beraber

geçirilen bu son gece ile, daha sonra nice büyük işlerin altına birlikte el koyacak insanlar sağlam dostlukların temelini atmış oldular. Ertesi gün Kandilli'de çay bahçesinde Erdem Çelik'in davetlisi olarak yaptığımız kahvaltı esnasında artık kamptaki her temsilcinin birbirinin hayatında bir yeri olmuştu. Bu durumun elbette bu temsilciler topluluğunun birlikte düşünebilen birlikte üretebilen bir grup haline gelmesinde oldukça önemli bir etkisi vardır. Durum böyle olunca hemen

Ankara yoluna düşmek kolay olmadı tabi.



Zonguldak Şube lokalinde hep beraber oturulup kampın sohbet tadında kısa bir değerlendirmesi yapıldı. Ve dönüş yolunda her arkadaştan ayrılışımızda geleceğimize birlikte sahip çıkmak için mümkün olan en kısa zamanda bir arada olmanın önemini bir kez daha farkettilik. Emeği geçen herkese, bizi içten bir sıcaklık la Kandilli'de konuk eden herkese çok teşekkür ediyoruz.

Esin Pekpak

KAMPIN ARDINDAN NOTLAR!

Selam dostlar..

Bugün, yani kampta uyanmadığım ilk gün biraz boş geçti.

Yaşadığımız bu 3 günde yüklediğimiz enerji hepimize uzuuun bi süre yetecektir ama bu kamp yeterli değildi hünerlerimizi yeterince sergileyemedik bence..

Yaşayacağımız kurultay sürecinde bu birlikteliği ve dayanışmayı daha da ileriye yaşayacağımız şüphesiz..

Yeni yüzler ile zenginleşeceğimiz ve tecrübeyle perçinleneceğimiz süreçlerden geçeceğiz..

Bazıları çetrefilli olacak, zayıflatacak ama karanlıklar aydınlık olana kadar dayanışma

ve direnmeyi asla bırakmayacak, yılmadan dinlenmeden çalışacağız

Ragıp Varol

Şimdi ulu ağaçların gövdelerine kazınmış anı yaşıyor Kandilli'nin ruhunu, Lojmanların sokaklarından yükselen civıltıların yerini tatlı mı tatlı bir yalnızlık almış ama yinede deli mavi karadeniziyle bir demli çay muhabbetiyle mazarisini serpiyor bize biraz dertli, birazda hüzünlü ama tılsımlı Kandilli...

Ozan Akyurt

Merhaba Kandilli'li arkadaşlarım,

Herşeyinizle çok güzeldiniz, hala oralar-



dan sizlerle ilgili telefonlar alıyorum. Bizimle olanların dışında, onlardan dinleyerek sizleri öğrenen, birçok Kandillili dost bize neden haber vermedin diye üzüntülerini bildiriyorlar.

Hepinizi ciğerlerinizden öpüyorum ve çok teşekkür ediyorum...

Stajlarınızda sınavlarınızda başarılar diliyorum.

Cemalettin Sağtekin

Merhaba Arkadaşlar

Şu an sizler Ankara yolunda arabada konuşurken biz ben Mehmet, Özgün ve Özgür sahil cafede çaylarımızı yudumlamaktayız. Biliyorum Recep yine köşeyi dönmenin hesaplarını yapmakta, Umut herkese sosyalizmin güzel bir şey olduğunu anlatarak herkesin başını şişirmekte:) Ragıp EZLN lideri ile nasıl görüşürüm diye derin derin düşünürken Esin arkadan hala hiç üşenmeden 3 gün boyunca yaptığı işi



yani sinek ısırıklarını oflaya oflaya kaşımayı sürdürüyor... ve diğerleri hayatın bitmek bilmez döngüsü içinde Burcu'yla Özden'in arasında savrulup durmaktalar. ...

Neyse fazla uzatmadan çok güzel bir kamp süreci geçirdik (sinek ısırıkları hariç)şimdiye kadar örülmekte olan birliktelikler arkadaşlıklar tam anlamıyla doruk noktasına ulaştı.. Benim açımdan mükemmel ötesi bir kamptı... Daha fazla yazmak isterdim ama Özgür'ün arabasına yetişeceğiz... Bu arada Esin ve Ragıp'ın yoğun istekleri üzerine kampı seneye Hopa da yapacağız

Mehmet Makar (hopalı)

Ya hopalı bizde senin yokluğunu mola verdiğimizde farkettilik üstüne birşeyler söylemiştik ama şimdi söyleyipte üzme-yeyim seni ayrıca dönüşte Caner'in verdiği müthiş konseri kaçırdığınız için sizin adınıza çok üzülüyorum öğrenci örgütlülüğünü daha da güçlendirip büyütme yolunda bir kilometre taşı olacak olan bu kampın gerçekleştirilmesinde başta Cemalettin ve Can abi olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkürler.

Mehmet Lütfi Turan

Nereden başlanır nasıl anlatılır, anlattıklarımız yaşadıklarımızı ifade etmede yeterli olurmu... Maden deyince ilk akla kömür, kömür deyince aklı Zonguldak gelirdi ama artık Kandilli var hayatımızda... Yeşille mavinin birleştiği noktada küçücük, sınımsız ve bütün iyi niyetli yardımsever insanların bulunduğu yer... ve ve Kandilli deyince o meyvelerin tadı unutulurmu? Yaralarım yine unutturmaz. Herşey sizlerin doğal tatları tatmanız içindi arkadaşlar kendimi hiç düşünmedim. Kandilliden ayrıldığım andan beri düşünüyorumda Cemalettin abi az bile anlatmış demeden geçemiyorum. Bu kadar samimi, içten, doğal insanları bir araya getirerek dostluğun sağlam temellere atılmasının yanısıra içimizdeki umutların iyice yeşermesini sağlayan, katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum...

Burcu Yurtaydın