

BİR KİTAP BİR YAZAR

İKİ DEVŞİRME ÖYKÜSÜ



Balkanların üç buçuk milyonluk küçük devleti Arnavutluk'un beş yüz bin nüfuzlu başkenti Tiran'da, önceki devlet başkanı **Enver Hoca**'ya ait bir iz arayın, bulamazsınız. Tiran'dan çıkıp yollara düştüğünüzde özellikle dağlarda ve sahillerde göreceğiniz, onun döneminin hatırası beton koru-

ganlar pek çok yerde adeta turistik bir öge gibi duruyor. Şehir mezarlığındaki sıradan mezarını bulmak için bile pek çok kişiye sormak gerekiyor. Bir anıt veya heykeli olmadığı gibi Arnavut mezarlarında sık sık görülen bir fotoğraf bile çok görülmüş Enver Hoca'ya.

Arnavutluk; Enver Hoca'nın adını çoktan unutmuş ama **İskender Bey** ve **Rahibe Teresa**'yı hiç unutmayacak gibi. Tiran'ın kent merkezi sosyalist ülkelere özgü devasa bir meydan, çevresinde Milli Tarih Müzesi, Ethem Bey Camii, Tarihi Saat Kulesi, Opera ve Bale Tiyatrosu, Kültür Sarayı ve bazı bakanlık binalarından başka birde bu meydana adını veren İskender Bey Heykeli yer alıyor. Arnavutların ulusal kahramanı bir at üzerindeki heykelinin kaidesinde Györgi Kastrioti yazıyor.

Györgi Kastrioti başkent Tiran'dan elli beş kilometre uzaklıkta, şimdi adını taşıyan görkemli bir müzenin de bulunduğu Kruje'de 1405 yılında doğdu.

Turhan Demirbaş Maden Mühendisi

Balkanlarda yaşayan yedi milyon Arnavut'un %70'ini teşkil eden Müslüman kesiminden olan Gonca Boyacı'nın doğum yeri bugün Arnavutluk'un dışında ama Arnavut nüfusun azınlık olarak yaşadığı Makedonya, doğum tarihi ise Kastrioti'den beş yüz yıl sonra 1910.

15.yy Osmanlı İmparatorluğu'nun en parlak dönemi, Sultan ikinci Murat Avrupa'yı adım adım fethediyor. Balkan Yarımadası'nın orta kısmında hüküm süren Prens Kastrioti'nin başkaldırmasını önlemek için oğlu Györgi'yi rehin alır.

Gonca ise gençlik yıllarında Katolik misyonerler ile tanıştı. Kardeşlik adında yerel bir grupla başlayan çalışmaları hayatını değiştirdi. 17 yaşında rahibe oldu ve kilise camiasında hızla yükseldi.

Györgi, Yeniçeri Ocağı'nın diğer devşirmeleri arasında her zaman ön plana çıkacak ve sonunda Paşa unvanını alacaktır. Artık adı İskender Bey, görevi Yunanlılara, Sırp ve Macarlara karşı savaşıdır.

Genç rahibenin yolu Hindistan'a uzanır. O, artık Tanrının emrinde yoksullar için çalışmakla görevliydi. Müslüman Arnavut kızının adı, Loretta Hemşire'lerine katıldığından beri Teresa olmuştur.

İskender Bey, 40 yıl kadar Niş'te savaştığı sırada Osmanlı'yı terk ederek, memleketi Kruje'deki kaleye ilk Arnavut bayrağını çektiğinde; O, artık Osmanlı'nın bir numaralı düşmanıdır. Sözcük anlamı Kartallar Ülkesi olan

Arnavutluk'un çift başlı kartal motifli bayrağı bugün de kullanılmaktadır.

Teresa, bir yandan yoksul çocuklara ders verirken, diğer yandan tıp eğitimi aldı, hastalara baktı, memleketinden çok uzaklarda Kalküta Hayırsever Misyonerler Cemaatini kurdu.

Ünlü besteci Vivaldi'nin adına opera bestelediği bilinen İskender Bey, artık kendi milletinin emrinde, kendini yetiştiren milletin ise tam karşısındadır. İlk iş olarak dağınık Arnavut prenslerini birleştirmiş ve tam 25 yıl, arasından geldiği için çok iyi tanıdığı Osmanlı Ordusu'nun seferlerine direnmiştir. Öyle ki 1453'de İstanbul'u alan Fatih Sultan Mehmet 1465'de Elbasan'da bir kale yaptırarak, eski askerini ele geçirmek istediye de başaramadı.

1991 Yılında anavatanı Arnavutluk'a geldiğinde Teresa, Nobel Barış Ödülü (1979) başta olmak üzere pek çok ödülün sahibiydi. Onun savaşı kürtaja karşı oldu, yoksulluğa karşı oldu, dünyanın birçok yöresinde; açlara, radyasyon kurbanlarına ve depremzedelere koştı.

İskender Bey; 1468'de 63 yaşında öldüğünde yerine geçen oğlu Jean da, Osmanlı'ya direndi. Arnavutluk'un tamamen fethi İskender Bey'in ölümünden ancak 12 yıl sonra, 1480 yılında gerçekleşti.

Teresa, 1997 yılında, 87 yaşında öldüğünde memleketinden çok uzaklardaydı. Arnavutluk'ta belki çok şey yap-

mamıştı ama dünyanın her tarafındaki faaliyetleri ile memleketine çok hizmet ettiği kabul edildi. Arnavutluk'un tek uluslararası havaalanı, Rahibe Teresa'nın adını taşımaktadır. Enver Hoca zamanında Batı ile ilişkilerini tamamen kesen Arnavutluk bugün hızla Batı'ya açılmaktadır.

Yukarıda okuduğunuz bölüm Timur Özkan'ın Gezmek Yaşamaktır adlı gezi kitabından alınmıştır. Bahar aylarına girerken, tüm arkadaşların iyi bir tatil dönemi için rehber olması dilekleriyle.

TİMUR ÖZKAN KİMDİR?

1957 yılında Ankara'da doğdu. 1974 yılında çalışma hayatına atıldı. 1981 yılında Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi, Mimarlık Fakültesi'nden mezun oldu. Türkiye'den başka Libya, Rusya, İsrail ve Türkmenistan'da çeşitli şantiyelerde çalıştı. Öğrencilik yıllarında gezmeye başladı. Türkiye'nin tamamını ve 100'den fazla ülkeyi gezdi. "Gezginler Kulübü" ile "Mimarlar Derneği 1927" üyesi ve Ankaralı Gezginler Grubu'nun kurucusudur. Çeşitli gazete, dergi ve kitaplarda gezi yazıları ve söyleşileri yayınlanmıştır. Ankaralı Gezginler Gurubu'na ait olan; Ankaralı Gezginler, Dünya'dan Türkiye'den, Ankara'dan, Rusya'dan ve Kafkasya'dan gezi notları adlı 4 eserin editörlüğünü yapmıştır. Ayrıca kendi gezi notlarını derlediği; Gezgin'ce ve Gezmek Yaşamaktır adlı 2 eseri vardır.

Duyuru

Grup Ferdi Kaza Sigortası hizmetleri bir yıl daha uzatılmıştır. Sigorta işlemlerinde T.C. Kimlik Numarası yasal zorunluluktur. Kimlik Bilgilerinizi Web sayfamızda bulunan maden-bis üye programı üzerinden veya telefon, faks ya da e-maile güncelleyiniz.