



DEMOKRASİ BİLDİRGESİ

25 yıl önce ülkemizin üzerine bir karabasan gibi çöken 12 eylül faşizminin ilanı buradan, Ankara'dan ve TRT stüdyolarından yapılmıştı, bu bildiriyle gömdüğünüz tarihin karanlıkları üzerine, aydınlık geleceğimizi kurmak üzere. Geçen yıl burada birlikteydik.Yine buradayız, gençler, öğrenciler, emekçiler, aydınlar, köylüler, halkımızla...

Artık aydınlık eylül sabahlarına uyanmanın zamanıdır. 78'de olduğu gibi, Eylül üzerine çöken bu karanlığı kendi ellerimizle yırtacağız ve aydınlık eylül sabahlarına uyanacağız.

Üzerinden 25 yıl geçti, TRT'den okunan cuntanın faşist bildirisinin. Bu bildiri; o dönemde yaşananları, unutturmak, yok saymak, lanetlemek üzere hazırlanmıştı. Bu bildiri; o dönemde insanca ve onurlu bir yaşam isteyenleri, kurşunlamak, zindanlara atmak, işkencelere yatırmak, idam etmek üzere hazırlanmıştı. Bu bildiri; insanca barınma, insanca sağlık hizmeti, insanca eğitim hizmeti isteyenlere ve bu isteklere destek veren gençlere, öğrencilere, işçilere, memurlara, köylülere, halka karşı hazırlanmıştı. Bu bildiri; aydınlık isteyenlere karanlığı yaşatmak, bu kokuşmuş düzenin devamını sağlamak üzere hazırlanmıştı.

Evet, 25 yıl geçti üzerinden. Ağır bedeller ödedik. Bedeller ödemeye devam ediyoruz. Hain pusularda öldürüldük. Ölümün ıskaladıklarını zulüm yakaladı. İşkencelerden geçtik. Sakat kaldık. Zindanlara tıkdık. Zindanlardan sağ çıkabilenlerimiz, başları dik, alını açık olarak mücadelede saf tutmaya devam ettiler.

12 Eylül öncesinde ve sonrasında toprağa düşen arkadaşlarımızın mezarları otlar içersinde kaybolmaya yüz tuttu. Adlarını anamaz olduk. Kaybedilen, asılan ve katledilen arkadaşlarımız unutturulmaya çalışıldı. İşkencede, çatışmada sakatlanan arkadaşlarımız, kaderleri ile baş başa bırakıldı. Zindanlardan salınan arkadaşlarımız ömür boyu sürecek, daha büyük bir zindan haline dönüştürülen ülkenin içine düştüler. Dışarıda kalan arkadaşlarımız, onurlu bir yaşam sürdürmek, düzenin pisliklerine bulaşmadan yozlaşmaya karşı mücadele ederek, saflarını terk etmemeye çalıştılar.

Bu karanlık, TRT'den okunan bildiri ile başladı. 25 yıldır sürüyor. Bu gün burada bu bildiriye tarihin karanlığına bir kez daha gömmek için toplandık. Artık yeter diyoruz. 12 Eylül öncesinde olduğu gibi bir

aradayız ve haykırıyoruz.

Biz, Sıkıyönetim Askeri Mahkemelerinde alınan bütün kararların yok sayılmasını istiyoruz,

Biz, Ülkemizde yeni darbeler yaşanmasın diye; Darbecilerin yargılanmasını önleyen Anayasanın Geçici 15. maddesinin kaldırılarak, yargılamaya gidecek sürecin önünün açılmasını, darbecilerin bağımsız yargı önünde hesap vermesini istiyoruz,

Biz, Bizler hatırlamak, anlamak, bilmek, tartışmak ve adalet istiyoruz. "Gerçekleri Araştırma ve Adalet Komisyonu" kurulmalı ve döneme ait tüm gerçekler kamuoyunun bilgisine sunulmalıdır,

Biz, demokrasinin ülkemizde nihai zaferi için, 12 Eylül 1982 Darbe Anayasasının tümüyle lağvedilmesini, düşünce ve örgütlenme özgürlükleri önündeki bütün engellerin kaldırılmasını, hala bütün hızıyla süren işkencelere ve insan hakları ihlallerine son verilmesini istiyoruz,

Biz, özgür, bağımsız ve korkusuz bir gelecek için 12 eylül hukuku ile daha bir perçinlenen ve devletin her kurumuna sirayet eden çete-mafya-mit-polis-asker-targı-siyasetçi düzleminde oluşan çıkar ilişkilerinin parçalanmasını istiyoruz,

Biz, 12 eylül faşizminin geçmişten devralıp daha da ırkçı temelde yürüttüğü bir savaşın alt yapısını oluşturularak, kalıcı gündem haline gelen "Kürt Sorunu"nun demokratik bir temelde çözülmesini istiyoruz.

Biz, onurlu ve insanca bir yaşam istiyoruz,

Biz, iş istiyoruz, ekme istiyoruz,

Biz, sağlıklı barınma olanakları istiyoruz,

Biz, eşit ve ayrımsız; eğitim ve sağlık hizmeti istiyoruz,

Biz, savaşız birdünyave barış istiyoruz,

Biz, geleceğimizi istiyoruz,

Ve Uyarıyoruz;

12 Eylül ile pekiştirdiğiniz sıkıyönetim ve olağan üstü hal uygulamalarınızı,

12 Eylül ile zirveye çıkardığınız çetelerin düzenini,

12 Eylül ile sağlaştırdığını IMF ile olan kölelik anlaşmalarınızı,

12 eylül ile geliştirdiğiniz özelleştirme, yağma ve talan politikalarınızı devam ettirmeyin

Uyarıyoruz; Terörle Mücadele Yasası'nda değişiklikleri gündemleştirerek, hak ve özgürlük-



lerimize, bedel ödeyerek elde ettiğimiz örgütlerimize uzanmayın!..

Uyarıyoruz; geçmişte yaptığınız cephe çağrılıyla döktüğünüz kanları unutmamak. Generaller açıklamaları ile demokrasi güçlerini işaret ederek, hedef göstermesi nier, Derin devlet kaynaklı yeni cephe çağrılıyla, durumdan vazife çıkararak, demokrasi güçlerinin üzerine yöneltilen sivil faşist hareket bilmeli ki, devrimcilerin, ve demokrasi güçlerinin meşru müdafaa hakkı her şeyin üzerindedir, yaşam hakkını ve onurunu savunmak her devrimcinin en doğal görevidir.

Uyarıyoruz, uğrunda can verdiğimiz demokrasi mücadelemizi, ABD,AB benzeri emperyalist güçlerden medet umarak, farklı menzillere yönlendirmeyiniz, halkın değerlerini, ülkenin yeraltı, yerüstü kaynaklarını çok uluslu şirketlere, emperyalist güçlere peşkeş çekerek halkın yoksullaştırmasına izin vermeyeceğiz. Halkın ve ülkenin geleceğinden çaldığınız her şeyin hesabının sorulacağını size hiç unutturmayacağız. Gölge etmeyiniz, Artık sokaklardayız, 12 Eylül faşizmini kendi karanlığı içinde yok etmeye kararlıyız,

Ve bir kez daha Uyarıyoruz;

Sömürdüğünüz işçiler, emekçiler, ve yoksul halklarımızla,

Ezdiğiniz gençlik ile birlikte,

İkinci sınıf saydığınız kadınlarla birlikte,

Yok saydığınız Kürt halkıyla birlikte sınıf kardeşliği ve halkların ortak dayanışması çerçevesinde alanlardayız.

Ve uyarıyoruz,

Faşist darbenizin üzerinden 25 yıl geçti. Ödenmemiş bir hesabınız vardır. Devrimciler, demokratlar, yurtseverler hesap soruyorlar, işlediğiniz insanlık suçları için, döktüğünüz kan için, darbenizle daha da vahşileştirdiğiniz bu soygun ve vurgun düzeni için bir ceza istiyorlar.

Amacımız ilkel bir intikam duygusu ile davranıp, ödediğimiz bedelin karşılığını almak değildir. Amacımız 15'li yaşlarımızda başladığımız devrim ve demokrasi mücadelesinin bu aşamasında, ülkemizin üzerine çökmüş bir karabasan olan 12 Eylül darbesini ve sonuçlarını yargılamaktır. 12 Eylül darbeleri başta olmak üzere, sürecin tüm aktörlerini teşhir etmek ve yargılamak üzere sokaklardayız.

Şili'de, Arjantin'de, Portekiz'de, Yunanistan'da zindanlara tıklan darbecilere yenilerini eklemek üzere sokaklardayız. Gelin nefesimize nefes verin, şarkımızı tamamlayalım, Gelin gücümüze güç katın, Gelin uzattığımız ellerimizi tutun, Gelin yumruklarımızı birlikte sıkalım, geleceğe doğru.Gelin hesap soralım, çocuklarımıza özgür ve barış dolu bir dünya bırakmak için. Gelin birlik olalım bu davet bizim"



DUYURU

Odamızın 40. Genel Kurul çalışmaları doğrultusunda gerçekleştirilecek olan Şube Genel Kurullarının, coşkulu ve verimli geçmesi için tüm üyelerimizin katılımını bekleriz.

Yönetim Kurulu