

## ÖYKÜ

## MİNERALLERİN

## BARIŞI (Geçen Sayıdan Devam)

Nuri ŞAHİN

Maden Mühendisi

**Kimisi az bulunduğu için kıymetli olduğunu, kimisi teknolojide çok kullanıldığını, kimisi taraftarının çok olduğunu ileri sürüyor ve kimisi de ilerde işe çokça yarayacağını ileri sürerek kral olmak istiyordu.**

Bazen kömür gibi tortul oluşan tuz grubu ortaya geldi. Kaya tuzu: "Kral ben olacağım. Özellikle ben olmasam insanoglu yemeklerde ne yapar? Bazı perhiz yapanları düşünmezsek. Hatta bir dönem az bulunduğumdan ücretlerde benimle veriliyordu ve bu yüzden bana ithafen maaş İngiliz sözlüğüne "salary" olarak girdi. Ve teknolojide ve günlük hayatta kullanılmamızda caba" dedi homurdanarak.

Köşede büzülmüş olarak bembayaz duran boraks köpürerek konuştu:" Sayın maden kömürü geleceği göremiyor. İleriki yıllarda biz enerji hammaddesi olarak da kullanılacağız. Bugün teknolojide çokça kullanılıyor zaten. Bazı ülkelerde o kadar çoğuz ki hele birinde dünya birincisiyiz, şimdilik güya yabancı dostlarca (!) talan edilsek bile!... Ha bire arada sırada özellikle döviz sıkıntısında ben akıllarına geliyorum değerlendirilmem için. Buna öyle kızıyorum ki sormayın..... İşte geleceği düşünürseniz beni kral yapın" dedi. Bu sözler üzerine kömür daha da karardı öfkeden nerdeyse tutuşacaktı. Ama haklı olan sözlerde bir şey diyemedi. Boraks kürsüden ayrılırken bazı mineral ve kayaların onu alkışladıkları duyuldu belki geleceğin kralı diye.

Tüm bunlar olurken cinsi cibiliyeti onlardan farklı ve onlar arasında oluşan petrol söz almak istedi ben kral olayım diye. Bazı granit, bazalt, gabro ve sert olan silis türü gibi "kabadayılar" onu susturdular cinayet tetikçisi ola-

rak özellikle son yıllarda Ortadoğu'da. Onun yüzünden nice ocaklar sönüyordu. İkinci Dünya Savaşında da böyle olmuştu, savaş kendisine kavuşmak için olmamış mıydı? Hele hele bir ülkede var deniyor, yabancılar arıyor, yok diyor, ülke tapusu bu yabancılar veriliyor yerlilerde sanki eli kolu bağlı kalıyordu ve böyle sürüp gidiyordu, o kadar ki ülkede aşırı enerjiye ihtiyaç olsa bile.... Zaten ömrü de oldukça azalmıştı kral olsa ne olurdu ki!... Göz açıp kapayınca ya kadar geçerci...

Bunun üzerine kömür bol bol kahkaha atarak "gördünüz mü? Beni kral yapmıyorsunuz şu sulu şey mi kral olacak" dedi. Böylece petrolün krallık düşüncesi bitmiş oldu, geçen şatafatlı günlerin hatırası ile avunsun idi.

Bunları gördükçe doğal gaz ses çıkarmaz olmuştu ne de olsa şimdi kendisi kullanılıyordu ama onu kayalardan destekleyen olmazdı ki krallığa adaylığını koysun. Vazgeçti kömür, boraks, petrol ve diğerlerini düşünerek.

Kral olma için mücadele böyle sürüp gidiyordu... Bütün bunları dinleyen ana magmanın kafası bayağı yorulmuştu. Çünkü her kafadan bir ses çıkıyordu demokrasi var diye. Kimse kimseyi dinlemiyor asgaride anlaşmak istemiyordu. Kimisi az bulunduğu için kıymetli olduğunu, kimisi teknolojide çok kullanıldığını, kimisi taraftarının çok olduğunu ileri sürüyor ve kimisi de ilerde işe çokça yarayacağını ileri sürerek kral

**Kala kala bir altın kalmıştı, o yüz yılların soy metali... O da geçmişteki yaşanmış "Çıplak Kral" masalını hatırladı ve kendisi için cinayetler işlenmişti, bugünlerde az da olsa bu duruma rastlanıyordu.**

olmak istiyordu. Yüzlercesi de artık ses çıkarmıyordu kral olmaktan umudu keserek. Magma onları zaman zaman da birbirlerine saygılı olmaya davet ediyordu.

Artık aralarında "Petrografi ve Teknoloji Kralı" olmak için savaş başlamıştı. Daha da birçokları kullarımları az veya hiç bilinmedikleri için sözalamamışlardı bile. Granit gibileri birliklerini bozmuş, bakır gibileri terden bozunmuş, boraks değerlendirilmediği için eski beyazlığını kaybetmiş, yumuşak olanlar oldukça toz haline gelmiş ve kömür de siyah olmasına rağmen oldukça küllenmişti, temizlenmesi gerekirdi. Elmas yerlerde geziyordu ama kırılmamıştı nedense... Petrole herkes küfrediyordu cinayetler suçlusunu diye. Demir, bakır gibileri iyice bozunan içerinin havasından etkilenerek özelliklerini kaybetmek üzere idiler. Granit, bazalt ve gabro gibileri artık az kullanılıyorlardı, sentetikleri çıkmıştı, üstelik kırılma çatlama da olmuyordu.

Kala kala bir altın kalmıştı, o yüz yılların soy metali... O da geçmişteki yaşanmış "Çıplak Kral" masalını hatırladı ve kendisi için cinayetler işlenmişti, bugünlerde az da olsa bu duruma rastlanıyordu. Hala nazlı köy gelinleri o olmadan koca evine gitmiyordu her ne hikmetse...

Kral olmak kaya ve minerallerin nesineydi. Böyle düşünmeğe başlamıştı ana magma. İnsanlar kral oluyordu da ne oluyordu sanki...? Halbu ki ünlü şairin dediği ve kendisinin de benzettiği dizeler gibi: "Ayrı ayrı bir mineral ve bir kaya gibi kardeşçesine" yaşasalar ne olurdu..."Gel de bu düşünceyi onlara anlat..."diye düşündü magma. Kral olmak çok mu önemliydi? İlle de kral olmanın anlamı neydi? Bütün hepsini kendisi oluşturmuştu ve kendini dü-

şünmeden, hani ne derler "boylarına bacaklarına" bakmadan kral olmak istiyorlardı. Zaten gününe göre bol para ettikten sonra her biri bir kral değil mi idiler? Aralarında anlaşsalar kavgasız ve birbirini ezmeden bir kral seçseler ne olurdu?

İyice sinirlenmiş, kafasının tası atmıştı sanki.... Artık onları dinlemekte sabrı da taşmıştı... Birden fokurdamaya başladı ve krallık yarışına son verdiğini söyledi. Fokurtusu gittikçe arttı ve yavaş yavaş hareketlenmeğe başladı. Hepsini tek tek ve küme küme yutmuştu ana magma işte....!

Ve magma: "Bu böyle olmuyor, onlar akıllanincaya kadar oluşturmayacağım ve de krallık yarışı yaptırmayacağım; tekrar oluştursam bile... İnsanlığa faydalı oldukça onları seveceğim, destekleyeceğim, savaşı ve barış dolu bir dünya için' dedi. Onlarda yeniden oluşabilmek ve yeryüzünde boy göstermek için magmanın tüm isteğine boyun eğdiler.

Analık yüreği yeniden atmağa başladı ve onları oluşturmaya başladı zaman ve sırayla... Bu günkü yer yüzü işte öyle oluşmuştu sanki yeniden.... Taşlar arasında bir barış ve huzur vardı; zaman zaman depremlerle sarsılsalar ve de ana magma onları kontrol için volkanlardan lav olarak çıksa bile....Bu kayaların demokrasisi ve barışı idi...

Sonra ne mi oldu?

İnsanlar bundan ibret alsın, demokrasi ve barışı özümlesin ve de bu ikisine katkısı olsun diye bu öykü, kulaktan kulağa söylenecek... söylenecektili... Ana magma kızdırılmasın da yeniden dünyayı yok etmesin diye!.....