

## ODAMIZIN 1982-1984 YILLARI ARASINDA YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLAN MUSTAFA KAVRUK'UN ARDINDAN

**Asım KUTLUATA**  
**Maden Mühendisi**



1982 yılının Odamız seçimlerinin arifesinde Oda Yönetiminde görev almam için öneri geldiğinde beraber çalışacağım hiçbir Yönetim Kurulu üyesini yakından tanıdığımı söyleyemem. Ancak, fazla araştırmadan madem ki meslek örgütümden bana böyle bir öneri

geldi, kabul etmem gerektiği düşüncesi ile görev almaya karar verdim. Seçimlerden sonra yapılan görev dağılımında Mustafa KAVRUK Başkanlığa, Cihangir ERGENE (Jeofizik Müh.) 2.Başkanlığa, Muhterem KÖSE Genel Sekreterliğe ve Ü.Ragıp UNCU'da Sayman üyeliğe seçilerek oldukça genç ve tecrübesiz bir kadro ile çalışmalara başladık.

Mustafa KAVRUK'u bu süreç içerisinde tanımaya başladım. Dürüst, sözüne güvenilir, doğru analizler yapan, bildiği doğruları taviz vermeksizin savunan yapıda biri olduğu kanaatine vardım. KAVRUK'la ilgili bu düşüncelerim hiçbir zaman değişmedi. Bazı konularda olaylara farklı yaklaştığımız elbette oldu. Ancak iki zor yılı tamamlamayı da başardık.

1982 Anayasasının tartışıldığı dönemlerdi. Sadece "hazırlanan taslağın lehinde konuşmaya müsaade edildiği" günler yaşanırken Odamız KAVRUK'un önerisi ile "Anayasa ve Madenlerimiz" panelini gerçekleştirdi. Daha sonra panelde konuşulanları içeren kitapçık hazırlandı. Bugün de o kitapçığa baktığımda sektörümüzle ilgili doğru tespitler yapılmış olduğunu belirtmek isterim.

07.03.1983 de Zonguldak'ta EKİ (şimdiki TTK) Müessesesi Armutçuk İşletme Bölümünde grizu patlamasında, 103 insanımızı kaybettiğimiz faciaya birlikte gittik. Zor günlerdi. KAVRUK'un değerlendirmeleri, olaya yaklaşımı gerçekten çok doğru idi. Patlamanın meydana geldiği alana gittiğimizde gördüğümüz tabloyu hala çok net hatırlarım. Artık öyle manzaraların yaşanmaması gerekir diye düşünüyorum.

12 Eylül'ün baskıcı anlayışında, maddi ve manevi zor koşullarda geçen iki yıl sonunda; KAVRUK gereken desteği görmediğinden göreve devam edemedi. Oda'ya, mesleğe, kendisini destekleyenlere de küsererek Oda'dan ve MTA Genel Müdürlüğü'ndeki görevinden de istifa ederek aramızdan ayrıldı. Aslında bu ayrılış bir isyandı, bir tepki idi, neleri nasıl değerlendirdi bilmiyorum. Bildiğim, çok ağır bir karardı ve yazık oldu. Bu karardan sonra daha fazla sıkıntılar yaşadığını da biliyorum. Şunu söyleyebilirim kendisi dahil hepimizin sorumluluğu vardır bu kararın alınmasında.

Cenazesine gittiğimde 1982'li yıllarda 3-4 yaşlarında olan oğlu KAYACAN'ı gördüm. Hayata atılmış, delikanlı olmuş, başarılar diliyorum.

Cenazesine, Oda Başkanımız Mehmet TORUN, İsmail KIROĞLU ve Fikret ÖZBİLGİN'le birlikte katıldık. Her ölümünden sonra olduğu gibi başsağlığı dileedik. Annesi, babası, kardeşleri ile tanıştık ve Mustafa KAVRUK'dan ayrıldık. ... 24.03.2008 tarihinde kaçınılmaz sona uğurladık.... Rahat uyu Mustafa.