

## BAŞYAZI . . .

Ülkemizde sıcak günler yaşanıyor. Antidemokratik maddeler içeren "12 Eylül Anayasası"nın bazı maddeleri değiştirilmek isteniyor. Biraz geçmişe dönersek, Kurucu Meclis'in nasıl oluşturulduğunu, Anayasa Taslağı aleyhinde konuşmanın suç sayıldığı günleri anımsarız. Asker zoruyla istedikleri gibi yaptırıldıkları Anayasa'yı bugün siviller değiştirmek istiyor. Ne acıdır ki, Cunta Lider Kenan Evren'in dahi artık savunmadığı Anayasa'nın Meclis'te sivil savunucuları var. Bazı maddelerin değişikliği için yapılan görüşmelerde cuntadan da geriye gidilmek isteniyor.

Meclisin ve partilerin çalışmasına akıl erdirmek mümkün değil. Üç parti Anayasa değişikliğiyle anlaşılıyor; 301 imza topluyorlar. Kurdukları Anayasa Altkomisyonu, biraz da başkanının etkisiyle bazı maddeleri değiştiriyor. Bu aşamadan sonra bir kaos başlıyor. Kimsenin itiraz etmeyeceği seçmen yaş sınıfının 18'e inmesi önerisi dahi, 300 lehte oy bulamıyor.

Değişiklik maddeleri çok uzun yazılmış. Oysa ki, Anayasa maddelerinin mümkün olduğu kadar kısa ve öz yazılması, yasaklayıcı hükümler taşımaması ve ayrıntıların yasalarla çözümlenmesi gerekiyor. Tam bu anda, kamu çalışanlarının durumu

gündeme geliyor. "12 Eylül Anayasası"nda, her nasılsa, memurların sendika kurmasını engelleyen herhangi bir hüküm getirilmemiş. Yeni getirilmek istenen anayasa değişikliği ile, "grev ve toplu sözleşme" gibi olmazsa olmaz kavramlar ortadan kaldırılarak, Kamu Çalışanları Sendikaları bir dernek statüsüne indirilmek isteniyor. Bu durumda dahi, bizzat iktidar partisinin engellemesiyle kritik 270 oy bulunamıyor.

Kamu çalışanları iki hafta devam ettirdikleri eylemlerini; Ankara'da 17-18 Haziran'da Kızılay Meydanı'nı işgal ederek sürdürdüler. Ankara'nın merkezi iki gün kapatıldı. Coşkulu, çok organize bir eylem gerçekleştirdiler. Bazı odaklar ayak direyip anlamamazlıktan gelse dahi, tüm kamuoyu kamu çalışanlarının haklı olduğunu kabul etmiş durumda. Bugünkü eylemlilikten somut bir kazanım görülmemekle birlikte, kazammların çok fazla olduğunu ve zamanla görülebileceğini söyleyebiliriz. Kamu çalışanları, geleceğin kendi elleriyle kurulacağı düşüncesinin pratiğe yansıtılması doğrultusunda önemli adımlar atıldılar.

Devlet, sektörümüzü de yakından ilgilendiren bir kararla, KİT'leri gözden çıkarmış durumda. Yarını belli olmayan bu kuruluşlarda verimlilik hızla düşmektedir. Artık, kurumların ve kişilerin bir amacı kalmamıştır. Bu koşullarda, mühendisler işlevsizleştirilmekte; kurumlardaki varoluş nedenlerini de sorgular duruma gelmektedir.

Özellikle yanlış anlatılan liberal ekonomi masallarına "Artık dur!" diyelim. Dünya globalleşiyormuş; sınırlar kalkacakmış; serbest rekabet ortamı gelişecekmiş; dünyanın hiçbir yerinde serbest rekabet yok, eşitlik yok. Kimse kimseye durduk yerde bir hak vermiyor. Bu yüzden, "*Liberal ekonomi uygulanırsa, demokrasi gelir. AB'ye gireceğiz; bunun için hükümet demokratikleşmeyi getirecek. Liberal ekonomide kişisel haklar güvencede; örgütlenmeye de sendikaya da gerek yok.*" vd. gibi neoliberal palavraları bırakalım. Bireyler, devlet karşısında iki türlü güçlü olabilirler: Ya çok paraları vardır; ister istemez, mutlu azınlık yanında yer alırlar; gözaltına alınmazlar, kaybolmazlar; bunların

Devlet, sektörümüzü de yakından ilgilendiren bir kararla, KİT'leri gözden çıkarmış durumda. Yarını belli olmayan bu kuruluşlarda verimlilik hızla düşmektedir. Artık, kurumların ve kişilerin bir amacı kalmamıştır. Bu koşullarda, mühendisler işlevsizleştirilmektedir..

sendikaya ihtiyaçları yoktur. Ya da devlet karşısında, ancak örgütlü olmakla, birlikte hareket etmekle, demokrasiyi kurma için de, başka haklar kazanma için de inanmak ve mücadele etmekle güçlü olunabilir. Önce inanacağız, örgütleneceğiz, birlikte mücadele ederek haklarımızı arayacağız.

Kamu çalışanlarının haklı eylemliliklerine TMMOB'nin programı dahilinde katıldık. Kişisel olarak da üyesi olduğumuz sendikaların eylemlerinde yer aldık.

Haziran başında Türkiye 14. Madencilik Kongresi ve Sergisi'ni gerçekleştirdik. Daha iyi organize olduğumuz bir kongreydi. Özel oturumlar çok ilgi çekti. Altın madenciliği oturumunda, siyanürü bir tarafa bırakıp daha başka konular tartıştık. Odamızın 1992 Mayıs'ında söylediği "Asıl tartışılacak konu siyanür değildir; buralar kim tarafından nasıl denetlenecek, ülkemiz bu işten ne kazanacak?" gibi konulara üç yıl sonrada olsj gelebilmemiz, yine de sevindirici bir gelişmedir.

24 Haziran'da Ankara'da üye toplantısı yaptık; Katılımın artmasına karşın, çok ilginç ve verimli tartışmalar oldu. Eylül'den itibaren her ay bir toplantı yapmayı düşünüyoruz; üyelerimizin katılımını bekliyoruz.

Saygılarımızla.

YÖNETİM KURULU

Yeni getirilmek istenen anayasa değişikliği ile, "grev ve toplu sözleşme" gibi olmazsa olmaz kavramlar ortadan kaldırılarak, Kamu Çalışanları Sendikaları bir dernek statüsüne indirilmek isteniyor.