

SUNUŞ

Bir yandan –tarihin çöp sepetine çoktan tıkkıldığı zannedilen– Kumpanyalar Dönemi’ne bile rahmet okutacak kerte-deki bir *zar-zor* tahakkümünün yaşatıldığı; öbür yandan da, XIX. Yüzyıl Avrupası’nın demirbaş insanlık suçlarından olan, “kara liste” vahşetinin dahi hortlatıldığı **Soma Havzası’nda**;13 Mayıs 2014’te vaki **facianın hemen ardından, iki ayrı hengâme fecati daha gördük... Bunların birincisinde:** AFAD, İtfaiye, AKUT, vs. gibi resmî ve sivil hayır-hasenat organlarının cahilane işgüzarlığından kaynaklanan, **gayet liberal bir “arama-kurtarma” anarşisi**; sadece bacağzı etrafına değil, **hem içeriye, hem de karo-ya hükümran oldu.** Merkezî ve yerel idare yetkililerinin –müteselsilen ve birinci dereceden– sorumlu olduğu **bu kepezelik, TTK Ekibi’nin ve Odamızın uyarıları sonucunda, nihayet durulduğunda ise**; madencilik disiplininden asla fire vermeyecek bir tahlisiye harekâtının icrası açısından hayatî önemi haiz olan, 12 saatlik bir altın süre çoktan uçmuştu ve **kimi canlarımız da yok yoluna gitmişti!**... 1½ vardiya süren skandal, işbu özel sayımızın

kapsamında fazla işlenmedi; ama hafızamızdan da asla silinmeyecek yani...

İkinci fecaat perdesi ise, **medya sahnelerinde açıldı.** Koskoca kanalların genel yayın yönetmenleri, ana haber spikerleri ve program sorumluları (muavafıkı da, muhalifi de) –Siftah Bismillah– “trafo patlaması” asparagasına leş sinekleri gibi üşüştüler. (Ocak kapandığında, AFAD ve AKUT’un *web* siteleri halâ trafodan dem vurmaktaydı...) Daha sonra da, “... 300 Suriyeli, yeraltında kaynak işlemi, dizel motor, sarı sendikacılık, yaşam odası, güzel ölüm, vs.” gibi abuk-sabuk, **dandikdunduk gündemleri muttasıl üfürerek becerdikleri kamuf-laj pusunun ardında, asli sorumluların gözden ıramasına alet oldular. Enerji ve TK Bak. ise**; bacağzında cenaze puan-tajı tutmayı, devlet adamlığının olanca dirayeti ve ciddiyetiyle sürdürdü ve bakanlığının yegâne uzmanlık birimi olan **MİGEM’in sorumluluğunu, anılan pus sütresinin selametli gerilerine gizledi...** Bu perdenin en hazin ve kahredici sahnesi ise; münasip bir ekran bulan meslekten olan olmayan –düz mühendisinden profesörüne kadar– ezici

bir çoğunluğunun, facianın politik neden ve sonuçlarını bir kenara bırakarak medyanın dikte ettiği gündemlerin kuyruğuna yapışmalarıydı!

İşbu özel sayımızın **temel amacı ise, o lanet pus perdesinin** alabildiğine şiddetli bir çatırtıyla yırtılmasını gözetiyor. **Hedef kitlemiz ise**, öncelikle, **Soma’daki** üyelerimizi; **ayrıca**, sesimiz ulaşabilirse –taşöron düzenine ağız dolusu sövmelerine rağmen, o düzenin gökten zembille indiği zehabına kapılan– **bahtı kara madenkeş taifesinin kalan sağlarını da** içeriyor...

İşbu özel sayımızın kapsam ağırlığını; GMİS, TMMOB, Odamız ve şubelerimizin **resmî beyanları oluşturuyor.** Ayrıca, marşandiz katarı misali ve inceden siyaset içerikli bir adet makalemiz de var. Gelecek Soma Özel Sayısı’nda buluşmak üzere; **yitirdiğimiz canlarımızı tekrar rahmet ve minnetle anıyoruz; kederli ailelerine, yakınlarına, bütün madencilere ve camiamıza başsağlığı diliyoruz...** Kalan sağlara da kazasız-belasız vardiyalar niyaz ediyoruz; **Uğur Ola!!**...

Soma Özel Sayısı
Yayın Komitesi

“MESELE YAŞAM ODASI DEĞİL, TTK'DA DA YOK...”

“Kozlu faciasının 1. yıldönümü Zonguldak'ta törenlerle anıldı. GMİS Genel Başkan Vekili Sayın Selahattin Ataman, törende yaptığı konuşmada: «ŞİMDİ, 3 MART FELAKETİ YARGI ÖNÜNDEDİR, GÖRÜNEN 44 SANIK VAR ve YARGILAMA SÜRMEKTEDİR... YARGILANAN ARKADAŞLARIN 19'u MÜHENDİS ve (...) 25'i de İŞÇİDİR. ANCAK (...) ASIL SORUMLULAR ORTADA YOK. BİZE GÖRE, ASIL SUÇLU SİYASİ İKTİDARLARDIR ve ASIL HESAP da ONLARA SORULMALIDIR. (...) 3 MART GÜNÜ ONLARCA ARKADAŞINI KURTARAN VE ONLARCA DAHA KURTARMAK İÇİN OCAĞA DÖNDÜĞÜNDE ŞEHİT OLAN NEZARETÇİ ARKADAŞIMIZ RECEP HATIL EĞER YAŞASAYDI, BUGÜN BELKİ de, SANIK OLACAKTI. BU MU ADALET?...» dedi!... Sayın S. Ataman'ın konuşmasının tam metnini aşağıda aktarıldığı gibidir...”^(*)

Madencilik Bülteni / 1993



GMİS Genel Başkanı Eyüp Alabaş, 20.5.2014 tarihli basın açıklamasında; Medyada estirilen «Yaşam Odaları» Mavrası hakkında: “... magazinsel bir konu (...) **takılmamak lazım.** (...) Yaşam Odası TTK'da da yok...” dedi. Sayın Alabaş'ın açıklamasında değindiği diğer çarpıcı hususlar, aşağıda aktarıldığı gibidir:

“... Bu sıradan bir kaza değildir. Bu bir katliamdır. Ve sorumluları da, (...) olası **kastla adam öldürmekten en ağır ceza ile yargılanmalıdır. En ağır ceza diyoruz...**

(...) Soma'daki şirket (...) en düşük ücretle TKİ'ye vereceğini taahhüt ederek işi aldı. Dolayısıyla, (...) **Şirketin (...) maliyetleri düşürmekten başka yolu yok. İş güvenliği harcamalarını kısmak, düşük**

ücretli işçi çalıştırmak, eğitim harcamalarından kaçınmak (...) ve **üretim zorlamasıyla** üretimi artırmak bu seçeneklerin arasındadır.

(...) Başta sendikamız olmak üzere, **sendika ve meslek odalarının uyarıları dikkate alınmalıdır.** (...) yaşam odaları meselesi bu olayın biraz daha hafife alınma ya da **magazinselleştirme yönü...** Olay (...) bir kere taşeron faciasıdır. Yeraltına (...) en modern yaşam odası (...) yerleştirdiniz. Taşeron şirketi de işe başladı diyelim. **Ekip başı** (...) sizi üretimi zorlamak amacıyla yaşam odasına göndermiyor. **Bence bir anlam ifade etmez. Birincisi** (...) **Üretim zorlaması.** Üstelik yangın devam ederken, bırakın üretimi, **o ocağın derhal tahliye edilmesi gerekir. Mesele yaşam odası değil...**”

(*) Anılan 'tam metin' 1993/24 sayılı bültenimizin 17. sayfasındadır; altu çizili ve **tombul harufatla dizili** vurgulamalar alıntıyı aktaran muhabirimize aittir...

YÜREĞİMİZ BURADA SOMA'DA, ÖFKEMİZ SOKAKTA!

TMMOB YK Başkanı **Mehmet Soğancı**; 15 Haziran 2014'te, Soma çarşısında vaki kitlesel basın açıklamasında, Soma Faciası hakkında: “... 301 madenciyi unutmamak, unutturmamak için buradayız. TMMOB olarak tüm yüreğimizle buradayız. Bu acıyı madenci aileleriyle paylaşmak, Somalılarla dayanışmak için buradayız (...) kölelik düzenini aratan çalışma yaşamı koşullarına, taşeronlaşmaya, esnek güvencesiz çalışmaya «Dur!...» demek için bugün burada Soma'dayız...” dedi. M. Soğancı'nın açıklamasında değindiği diğer çarpıcı hususlar, aşağıda aynen aktarıldığı gibidir:

Öncelikle, 13 Mayıs işçi katliamında Soma'da yaşamını yitiren madencileri ve meslektaşlarımızı saygıyla anıyor, yakınlarına ve tüm maden emekçilerine başsağlığı diliyoruz.

Bugün aralarında 5 mühendis arkadaşımızın da bulunduğu **301 madenciyi unutmamak, unutturmamak için buradayız**. Bugün TMMOB olarak tüm yüreğimiz ile buradayız. Bu acıyı madenci aileleriyle paylaşmak, Somalı-



larla dayanışmak için buradayız. 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 44. Yılında, AKP iktidarının işçi düşmanı, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan uygulamalarına, daha fazla kâr hırsıyla **19. yüzyılın kölelik düzenini aratan çalışma yaşamı koşullarına, taşeronlaşmaya ve esnek, güvencesiz çalışmaya “dur” demek için bugün burada Soma'dayız. (...)**

12 Eylül'ün devamı niteliğindeki AKP iktidarı döneminde (...) 2003'teki İş Yasası değişikliği ile başlayan ve “torba yasa”larla süren onlarca değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemelerin tamamı, sermayenin azami kâra ve yoğun emek sömürüsüne en-

deksli çıkarları içindir. **AKP döneminde** taşeronlaştırma, esnek, güvencesiz istihdam yaygınlaşmış, **işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri piyasaya açılmış, serbestleştirme, kuralsızlaştırma ve kamu denetiminin kaldırılması doğrultusunda önemli düzenlemeler yapılmıştır. (...)** Soma'da 5'i mühendis 301 emekçinin ölümüne yol açan katliamın altyapısı da gerçekte böylece hazırlanmıştır.

Soma'da (...) yaşanan **bu facianın, bu katliamın sebebi, (...)** özelleştirme, taşeronlaştırma, rödövan, örgütsüzleştirme, sendikasılaştırma, köleci çalışma sistemi, kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında uzun



yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalarlardır. (...)

Burada yaşanan kaza değil cinayettir. 301 maden emekçisinin ölümü kader değil katliamdır. Bu katliamın sorumluları hesap vermelidir.

Burada yaşanan facianın sebebi, madencilik, mühendisliğin bilim ve teknolojinin uzaklaştırılması ve mühendisliğin insafına bırakan yanlış madencilik politikalarıdır. Maden Mühendisleri Odamızın 2010'da hazırlanmış olduğu "Madencilikte Ya-

şanan İş Kazaları Raporu"nda Soma havzasına ilişkin tespitler yapılmış ve burada bir facia yaşanabileceği konusunda siyasi iktidar uyarılmıştır.

Bugüne kadar uyarılarımızın hiçbirini dikkate almayan hükümet; "Bu işin fitratında var..." diyerek bilim ve teknolojinin karşısında olduğunu ilan etmiştir. Katliamın baş sorumlusu siyasi iktidardır, istifa etmelidir...

Kuralsız ve denetimsiz çalışma yaşamına mahkûm edilen emekçilerle birlikte mühendisler, mimarlar da faciaların odağına konu-

arak, sorumlu tutulmaya çalışılmaktadır. Bu ortamı yaratan gerçek sorumlular, devlet, hükümet, işyeri sahipleri bu şekilde kendilerini temize çıkarmaya çalışmaktadır...

Demokratik mesleki kitle örgütü olarak bizlere düşen görev, gerçek sorumlulardan hesap sorulması için mücadele etmektir. Soma faciasında yaşamlarını kaybeden meslektaşlarımızın ve işçi ailelerinin haklarının savunmak, bundan sonraki katliamların önüne geçecek, yeni can kayıplarının engelleyecektir.

Soma faciası bizlere bir kez daha göstermiştir ki; kural-sız, esnek çalışma dayatması, resmiyette olup fiiliyatta olmayan sendikal anlayışlar, resmiyette olup gerçekte olmayan denetimler sürdükçe, facialar son bulmayacaktır.

Çok yakın zamanda böylesine bir facia yaşanmışken, Hükümetin sorumluluğu gereği istifa etmesi beklenirken, taşeronluk kaldırılıns denirken; ne yazık ki, Hükümet taşeronlaşmayı daha da yaygınlaştıracak düzenlemeleri içeren bir torba yasa tasarısını Meclis'e getirmiştir.

İşçi sağlığı ve güvenliğinden uzak koşullarda, düşük ücretle, günde 10 saate kadar çalıştırılan 301 maden işçisinin hayatına mal olan, hileli taşeronluk düzenlemesi rödövars sisteminin gerçek yüzünü ortaya çıkaran Soma faciasının ardından; Meclis'e getirilen tasarıda, madenlerde rödövars sisteminin, taşeronlaşmanın yasaklanmasına ilişkin hiçbir düzenleme olmadığı gibi, diğer sektörlerde de taşeron çalışma yasallaştırılarak kapsamı genişletilmektedir. Soma benzeri facialara karşı mücadele etmek tüm emek-meslek örgütlerinin,

demokratik kitle örgütlerinin, TMMOB'nin görevidir.

TMMOB; aşırı kâr hırsıyla, mesleklerimizin doğru icrasını sınırlayan, meslektaşlarımızın baskı altında kaldığı taşeronluğun tamamen kaldırılması ve güvenceli bir çalışma yaşamının mesleklerimizin icrası için olmazsa olmaz olduğunu bilerek, güvenceli çalışma için mücadele edecektir.

Evet Soma'dan buradan TMMOB bir kez daha sesleniyor:

**KAZA DEĞİL CİNAYET,
KADER DEĞİL KATLİAM!**



ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI

Kamuoyuna:

Ruhsat hukuku TKİ'ye ait olan ve Soma Kömür İşletmeleri AŞ. tarafından hizmet alımı yoluyla işletilen **Soma/Karanlıkdere**'deki kömür ocağında, **13 Mayıs 2014 günü saat 15.10 civarında meydana gelen olay sonucunda** – aralarında 5 tane de maden mühendisi bulunan– **yüzlerce maden emekçisinin yaşamını yitirdiği bir facia yaşanmıştır.** Ülke olarak acımız çok büyüktür. Bu kazada yaşamını kaybedenleri saygıyla anıyor; kederli ailelerine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı ve yaralı olarak kurtulan canlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Odamız uzmanlarınca, faciayla ilgili olarak yapılan tespitler aşağıda sıralandığı gibidir:

- Kazanın meydana geldiği ocakta 3 vardiya çalışılmaktadır. Yaklaşık olarak; vardiyalarda 800 kişi ve toplamda da 3.000 kişi çalışmaktadır. Kaza vardiyasındaki yeraltı tertibinin 787 kişi olduğu beyan edilmiştir. Ocakta, çok kalın ve kendiliğinden tutuşmaya da epey yatkın olan bir linyit damarı; göçertmeli ve dönümlü –klasik, yarı mekanize ve mekanize– **uzunayak**

yöntemleriyle işletilmektedir.

- **Faciayı tetikleyen açık alevli yangın; ana hava girişinde meydana gelmiştir.**

- Olay yerine ulaşan **inceleme heyetimiz; yangını tetikleyen nedenin –medyada uydurulanın tersine– trafo patlaması olmadığını tespit etmiştir.** Ölümün büyük bir kısmının **sebebinin, karbon monoksit (CO) zehirlenmesi olduğu anlaşılmıştır.**

- Ocak, cebrî olarak, pervanelerle havalandırılmaktadır.

- Facianın ardından başlayan ve yaklaşık 12 saat süren çok **ciddi bir organizasyon bozukluğu yaşanmış; tahliye işlemleri, TTK Ekipleri ocağa intikal edene kadar aksamış ve keşmekeş Odamız müdahil olana kadar durulmamıştır...**

- **6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun;** işçi ölümlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesinde tek başına yeterli olmadığı, **bu facia ile açığa çıkmış ve facia yasanın iflasını fiilen kanıtlamıştır...** Felaket ocağında çalışan meslektaşlarımızın fa-

cianın öncesindeki yoğun çabalarıyla, bütün zorunluluklar yerine getirilmiş ve yasal uygunluk sağlanmıştır. Çalışma Bak. İş Teftiş Kurulu Müfettişlerinin kısa bir süre önce yaptıkları denetim bunu göstermektedir.

- **Madenciliği, mühendislik bilim ve tekniğinden uzaklaştıran ve mühendisi de işverenin insafına bırakan; sakat madencilik politikalarıdır. Odamızın 2010'da hazırladığı Madencilikte Yaşanan İş Kazaları Raporu'nda, Soma Havzasına ilişkin tespitler yapılmış ve burada bir facia yaşanabileceği belirtilmiştir.**

Ölümlerinin asıl nedeni, mevzuat yetersizliği değil, **neoliberal devlet politikalarıdır.** 80'lerin başından itibaren başlayan özelleştirme, taşeronlaşma, rödövars vb. **neoliberal uygulamalar; kamu madenciliğini küçültmüş ve kamu kurumlarında onyıllar boyu ancak elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır.**

ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI

Madenciliğin –yoğun birikim ve deneyim sahibi kurumlar yerine– **alt yapı ve teknik açısından yetersiz, deneyim ve uzmanlaşması bulunmayan kişi veya şirketlere bırakılması;** buna ek olarak, **kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması, iş cinayetlerinin misliyle artmasına neden olmuştur...** Kamu yararı gözetmeksizin, daha fazla kâr hırsı ile yapılan üretim zorlamaları, uzun çalışma süreleri,

sağlıksız çalışma ve barınma koşulları, çalışanların sosyo-ekonomik durumları da bu faciaların oluşmasına katkı koymuştur. Yaşadığımız son olay bunu bize bir kez daha göstermiştir. Karadon, Kozlu, Elbistan ve son olarak Soma maden faciaları, emekçilerin yaşamının piyasanın insafına bırakılmayacağına ispatıdır.

Ocaktaki yangın henüz söndürülmeden ve arama kurtarma çalışmaları sürerken; hükümet yetkilile-

rinin dillendirdiği, “... bu işin fitratında var...” söylemi, bilimin ve tekniğin tam karşısındaki pozisyonlarını özetlemekte olup, hükümet –sorumluluk ilkeleri gereği– derhal istifa etmelidir...

Bu faciada yaşamını yitiren bütün madencileri ve meslektaşlarımızı tekrar saygıyla anıyor, yakınlarına ve diğer maden emekçilerine başsağlığı diliyoruz.

16 Mayıs 2014. Ankara



ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI

Patronlar Serbest; Ölen ve Sağ Kalan Maden Mühendisleri ise Günah Keçisi...

Hukuk süreci başladı ve (...) tahminlerimiz gerçekleşti. Facianın gerçek sorumluları olan Bakanlar, Müsteşarlar, Genel Müdürler sorumlu tutulmayıp; şirket patronları serbest kalırken, 3 maden mühendisi ile 2 maden teknikeri tutuklandılar. Tutuklananlar arasında

bulunan bir üyemiz, facianın büyüklüğü nedeniyle, avukat bulamadığı için –temel insan haklarından olan– savunma hakkını kullanamıyor...

Yaşamını kaybeden üyelerimizin haklarını korumak ne kadar görevimiz ise, pat-

ronların günahını üstlenmeye hiç mecbur olmayan üyelerimizin haklarını korumak da o kadar görevimizdir. Bu konuda gereğini yapacağımızı kamuoyuna duyururuz; Saygılarımızla...

19 Mayıs 2014, Ankara

Defalarca Söyledik, Yine de Söyleyeceğiz; Madencilere Vefa ve Namus Borcumuzdur!...

Ruhsat hukuku TKİ uhdesinde bulunan ve hizmet alımı yoluyla Soma Kİ AŞ tarafından işletilen Soma/Karanlık-dere kömür ocağında, 13 Mayıs 2014`te meydana gelen

facia sonucunda; aralarında 5 tane maden mühendisinin de bulunduğu 301 madenci, CO zehirlenmesi teşhisiyle yaşamını yitirmiştir. Ülke olarak acımız çok büyüktür.

Yaşamlarını kaybeden madencilerimizi saygıyla anıyor; kederli ailelerine, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı, yaralı canlarımıza da acil şifalar diliyoruz.



ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI

Uzmanları tarafından facia yerinde edinilen ilk veriler ve Odamızın bu veriler ışığındaki tespitleri, daha önce yapılmış olan açıklamada ifade edilmişti... Ocakta ilk bilirkişi incelemesi tamamlanmamış; ama kaza nedenleri henüz netlik kazanmamıştır. Kamuoyu gibi, biz de bilirkişi raporunu sabırsızlıkla bekliyor ve objektifliği konusundaki umudumuzu sürdürüyoruz. Ayrıca, daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi, **benzer faciaların tekrar yaşanmaması için getirdiğimiz önerileri de yneliyoruz:**

Özellikle 80'lerin başından itibaren yürütülen özelleştirme, taşeronlaşma, rödövan vb gibi sakat uygulamalar; **kamu madenciliğini küçültmüş ve onyıllar boyunca KİT'lerde edinilen madencilik bilgi ve deneyim birikimini dağıtmıştır. Madenciliğin –kamu kurumları yerine– teknik nosyon ve altyapı imkânı açısından yetersiz olan, deneyimi ve uzmanlaşması olmayan kişi ve şirketlere bırakılması;** buna ek olarak, **kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması, maden kazalarının artmasına neden olmaktadır...** Yaşadığımız son olay bunu bize bir kez daha kanıtladı. Bu nedenle,

özelleştirmeler durdurulmalı, **taşeronlaştırma uygulamaları kaldırılmalı ve TBMM gündemindeki taşeron yasası derhal geri çekilmelidir!...**

Ülkemizde; **yüksek risk taşıyan, kuralsız ve denetimsiz çalışan, madenciliğin bilim ve tekniğinden uzak, teknik elemanın gözetim ve denetimi olmaksızın, tamamen ilkel koşullarda çalışan pek çok maden işletmesi bulunuyor...** Ocakların –bilim ve teknolojinin ışığında iş gören– **maden mühendislerinin denetimine açılabilmesi için; Maden Kanununda teknik nezaretçinin, İş Sağlığı ve Güvenliği yasasında ise İSİG Uzmanının işi ve ücreti devlet eliyle güvence altına alınmalıdır.** Bu amaçla, **mevcut maden kanunu tasarısı derhal geri çekilmeli ve önerilerimiz doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir!...** 6331 sayılı kanunun, işçi ölümlerinin ve meslek hastalıklarının önlenmesi için tek başına yeterli olmadığı; bu facia ile bir kez daha açığa çıkmış ve **facia yasanın fiilen iflasının da kanıtı olmuştur.** Bu nedenle, **anılan yasa da geri çekilmeli, odaların ve sendikaların görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmelidir!...** Madenlerin iş güvenliği denetiminden bi-

rinci derecede sorumlu olan Çalışma ve SG. Bak. ile Enerji ve TK Bak; yaşanan iş kazalarının önlenmesi için, görevini layıgınca yerine getirmelidir. Çalışma ve SG Bak.; **denetim elemanı olarak yararlanacağı maden mühendisi kadrolarını çoğaltarak denetimlerini sıklaştırmalı ve etkinleştirmelidir.** Her maden işletmesinde; üretim, mutlaka **yeterli sayıda maden mühendisinin nezaretinde yürütülmelidir...** Her vardiyada, **daimi olarak birer maden mühendisi bulundurmayan işletmelere; asla üretim izni verilmemelidir!...**

Bütün önerilerimizin, yalnızca yasal düzenlemelerde kalmayıp, uygulamada da yaşama geçirilmesi, kazaların tekrarlanmaması açısından bir zorunluluktur. Maden Kanunu'na ilişkin bir değişiklik tasarısının alelacele gündeme getirileceği kamuoyuna yansımıştır. Bu tutum, mevcut zihniyetin hala değişmediğin göstermektedir. Odaların sendikaların, üniversitelerin ve sektör temsilcilerinin görüşlerinin de tasarıya yansıtılması; yeni Soma'ların oluşabileceği bir düzenlemedir. Böyle bir tasarı demokratik katılımçılık anlayışı ile düzenlenmeli ve tüm tarafların görüşleri alınmalıdır.

ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI

Başbakan`ın hazırladığı eylem planına göre, tüm madenlerde olağanüstü hal ilan edilecek olması, kendilerinin hazırladığı ve icra ettiği mevzuatın eksik ve yetersiz olduğunun ikrarıdır. Bugü-

ne kadar, anılan mevzuat ve uygulamalara ilişkin uyarılarımızı hiç dikkate almayan hükümet; ocaktaki yangın söndürülmeden ve kurtarma çalışmaları henüz sürerken: "... Ölüm bu işin fitratında

var..." açıklama-sıyla, bilim ve tekniğe karşı olduğunu kendi ifşa etmiştir. Bu itibarla da; iktidar, sorumluluk ilkelere gereği derhal istifa etmelidir!...

21 Mayıs 2014, Zonguldak

AKP İktidarı, Odamızı Susturmaya Çalışarak, Soma Faciasına Derman Buldu(!!!)

Odamız; 22 Mayıs 2014 tarihli Resmi Gazete`de yayımlanan KHK ile "idarî ve malî denetim" yönünden, Enerji ve TK Bak.`na bağlandı... Bu düzenlemenin -5 tanesi de meslektaşımız olan- 301 madencinin yaşamını yitirdiği Soma Faciası ile çakışması tesadüfünü; kamuoyunu doğru bilgilendirme amacıyla yürüttüğümüz her çalışmadan rahatsız olan AKP Hükümetinin, Odamızı susturmayı

hedefleyen, 'ani bir tedip operasyonu' olarak değerlendirmekteyiz.

Şunun açıkça bilinmesini isteriz ki; Odamızın, denetime tabi tutulması ile ilgili hiç bir çekincesi yoktur. Odamızın mali denetimi genel kurullarda seçilen denetleme kurullarınca yapılmaktadır. MYK kararları ve uygulamaları, üyelerimizin denetimine her zaman açıktır. Odamızın her

karar ve uygulaması için, her tür hukuk yolu açık olup, yargı denetimi de vardır. Ancak, bizim de iktidarın Odamızı vesayet altına alma çabalarına itiraz hakkımız vardır. Gerçekleri ve bilimsel doğruları halkımızla paylaşmaya ve anayasal haklarımızı kullanarak demokrasi mücadelemizi her alanda sürdüreceğimizi duyururuz.

22 Mayıs 2014, Zonguldak



ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI

Tedirginiz!...

Soma'da 13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve resmi rakamlarla 301 maden emekçisinin can verdiği facia ile birlikte çalışmalara ara verilen ocaklara tekrar işçilerin çağrıldığını duymaktayız.

Üretime ara verilen yeraltı maden işletmelerinde, tekrar işe başlanabilmesi için gerekli güvenlik denetimleri yapılmadan ve uygunsuzluklar giderilmeden işçileri ocakta işe başlatmak yeni bir facianın

yaşanmasına neden olabilecektir.

Bu konuda yetkilileri uyarıyor ve gereğinin yapılması için göreve çağırıyoruz...

26 Mayıs 2014, Ankara

Soma Torbaya Sığmaz...



Yunan İşçileri de Somalı Madencinin Yasını Tutuyor...

Soma Faciası, yalnızca ülkemizde değil, **bütün dünyada dahi derin bir toplumsal travma yaratmış ve yurttaşlarımızı çok derinden etkilemiştir.** Maden Mühendisleri Odası olarak, bu vahim olayı; devlet yapılanmasından tek bir bireye kadar herkesin

sorumlu olduğu ve üzerinin asla örtülemeyeceği, tam ibretlik bir vaka olarak görmekteyiz...

Soma Vukuatı göstermiştir ki; yetkililerce denetimden yoksun bırakılan, sendika ve sivil toplum kuruluşlarınınca

görmezden gelinen, sistem tarafından hunharca üretmeye odaklandırılan yapılar ve bütün bu uygulamaları sineye çekerek "... buna da şükür..." deyip sessiz kalanlar; arkalarında düzeltilmesi imkânsız tahribatlar yaratmaktadırlar.

ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI

Odamız; böylesine büyük bir travma ile karşı karşıya kalmadan önce, Soma Havzası'nda son 4 yılda meydana gelen 4 büyük kazanın da -kesinlikle- taşeron uygulamalarından kaynaklandığını vurgulayarak, taşeron hükümlerine son verilmesi zaruretini, kamuoyu ile defalarca paylaşmıştı... Ancak, şimdi üzülmeye geçiyoruz ki; bizler taşeronluk tamamen kaldırılmalı derken, Hükümet, madencilikteki mevcutları koruyup, diğer sektörlerdeki taşeronluğun da önünü tamamen açarak, sistemi sonsuzlaştırmayı planlamaktadır...

Kamuoyunun "Taşeron Yasası" olarak bildiği, TBMM gündemindeki "torba yasa" içerisinde yer almaktadır. Bu yasa; sorunun temeli olan taşeronluğu ortadan kaldır-

mayacak ve yaşanacağı ayan beyan belli Soma Faciasının türdeş yeni belalara kapıyı açacaktır. Bu yasama manevraları, kamuoyunu yatıştırmaya yönelik olan 'pansuman' tedbirlerdir ve yeni Soma'lar yaşanmasına engel olamayacaktır!...

Oda olarak; yeni iş cinayetlerinin ve yeni Soma'ların yaşanmaması için, biz diyoruz ki:

Taşeronluk kaldırılmalıdır. Madencilik mevzuatı, bilim ve teknolojinin etik gereklerine uygun olarak, yeni bir düzene sokulmalıdır. Piyasa insafına terk edilen işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatı; üniversiteler, sendikalar ve odaların görüşleri de alınarak, yeniden düzenlenmelidir.

Ciddi, etkin ve yeterli bir denetim sisteminin sağlana-

bilmesi için, ilgili bütün kurum ve kuruluşlar yeniden yapılandırılmalıdır. Bu çerçevede, Madencilik Bakanlığı kurulmalı, MİGEM'in taşra teşkilatı da oluşturulmalıdır.

Madencililiğin haddinden fazla özel bir uzmanlık gerektiren özgül yapısı ve karakteri nedeniyle, 'Maden İş Kanunu' çıkarılmalıdır...

Oda olarak; yeni Somalar yaşanmaması için, gerek duyan her çalışmayı 15.000 üyemiz ile birlikte ve elimizden geldiğince sürdüreceğimizi, camiamıza ve kamuoyuna bildiriyoruz...

Madencililiğin ve Soma'nın kurşun gibi ağır sorunları, sizin şaibe ile tıkabasa yüklü torbanıza sığmaz!...

7 Haziran 2014, Ankara

Şırnak'ta Yine Göçük, Yine Facia, Yine Katliam!...

Ruhsat hukuku TKİ uhdesinde bulunan ve Şırnak İl Özel İdaresi'nce kapatma cezası uygulanan asfaltit ocaklarında, 4 Haziran 2014'te vaki kaçak işletme sırasında oluşan göçükte 1 işçi; 11 Haziran 2014'te Kuyudibinde meydana gelen körnefes maruziyetinden kaynaklanan boğulma (veya zehirlenme)

sonucunda ise, 3 işçi daha yaşamını yitirmiştir...

Maden Kanunu'nun 10'uncu maddesi gereğince; ruhsat hakkı olmaksızın veya başkasına ait ruhsat alanı içerisinde işletme faaliyeti bulunduğu tespit edildiğinde; faaliyetlerin durdurulması, çıkartılan maden

cevherlerine mülki idare tarafından el konulması ve para cezası öngörülmektedir.

Yine 10'uncu madde gereğince; faaliyeti durdurulan sahalarda faaliyette bulunulması, haksız yere hak iktisabı olarak değerlendirilmektedir. Bu fiiller, aynı zamanda, Ceza Kanunu kapsamında da suç sayılmaktadır.

ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI



Asfaltit Filonunda Açık İşletme

Maden mevzuatı hükümlerini yürütmekle yükümlü olan **Bakanlar Kurulu'nun, Enerji ve TK Bak.'ın, MİGEM'in** ve aynı zamanda **mülki idare birimlerinin** de, zaten hukuken kapatılmış olan ocaklardaki **asfaltitlerin fiilen halâ** işletilmesine

bir an evvel engel olmaları ve ruhsat sahasında gerekli önlemlerin alınmasını sağlayarak, **can kayıplarının önüne geçmeleri gerekmektedir.** Aksi takdirde ise, kanuni görevlerini yerine getirmeyen yetkililerin cezai sorumlulukları doğacaktır.

Yaşamını kaybedenlerin kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yetkililerin sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur...

12 Haziran 2014, Ankara

Odamıza Karşı Yürütülen Baskı Politikaları Şiddetlenerek Devam Ediyor...

60 yıllık onurlu bir geçmişe sahip olan Odamız; bilimden, emekten ve halktan yana çalışmalarını, bu dönemde de sürdürmekte olup, aynı anlayışı Soma faciasında da

sürdürmüştür. Facia sonrası yürüttüğümüz, kamuoyunu aydınlatma ve gerçekleri açıklama mücadelesinden rahatsız olan siyasî iktidar ve Enerji ve TK Bak. Yetkilileri; 22 Mayıs

2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan bir KHK ile Odamızı -idarî ve malî denetim yönünden- kendilerine bağlamışlardı...

ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI



Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam!...

(...) Odamız; tıpkı Soma Faciası sürecinde olduğu gibi, sektörümüzün ve üyelerimizin sorunlarının çözümüne yönelik olarak, **her alanda mücadele sürdürmekte ve bu etkinliğini** –her iletişim aracını kullanarak– üyelerimizle ve halkımızla da paylaşmaktadır... Ancak, **bütün bu çalışmalar ve paylaşımlar, siyasî iktidarı ve**

Enerji TK Bak. yetkililerini **rahatsız etmiş olmalı ki;** yeni bir uygulamayla, MYK Üyemiz **Mehmet Zaman`ı,** MİGEM`de yürüttüğü **görevinden alarak,** aynı Bak. bünyesindeki Transit Petrol Boru Hatları Dairesi'ne **sürdüler...**

Ne idarî ve siyasî vesayet, ne baskılar, ne de sürgünler; Odamızı ve ½ yüzyıllık şanlı

mücadelemizi yolundan alıkoymayacaktır!... Gerçekleri, teknik ve bilimsel doğruları kamuoyu ile paylaşmaya ve anayasal haklarımızı kullanarak, **mücadelemizi her alanda ilerletmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz...**

16 Haziran 2014, Ankara

Şırnak Ölüm Kuyularında, Son 15 Günde 5 Cenaze

Şırnak Özel İdaresi'nin kapattığı asfalt topraklarındaki kaçak işletme faaliyetleri sonucunda; **4 Haziran 2014'te 1 işçi, 11 Haziran 2014'te 3 işçi ve 18 Haziran 2014'te de 1 işçi olmak üzere, 15 gün-**

de toplam 5 işçi yaşamını yitirdi. Söz konusu ocaklar, iş güvenliği önlemlerinin yetersizliği nedeniyle, 6 ay önce yetkili merciler eliyle kapatılmıştı... Ancak köylerin boşaltılması, bölgede yaşanan

yoğun işsizlik ve yoksulluk nedeniyle; **yöredeki gençler, çok düşük ücret karşılığında ve çok ilkel koşullarda, yeraltında çalışmak zorunda kalıyorlardı!...**

ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI

Aslında, herkesin de bilgisi dahilinde olan “kaçak” ölüm kuyularında, **hiç bir sosyal güvencesi olmayan gençlerimiz, bile bile ölüme gönderilmektedir.** (....)

Maden Kanunu hükümlerini yürütmekle yükümlü olan Bakanlar Kurulu'nun, Enerji ve TK Bakanlığı'nın, MİGEM'in

ve mülkî idare birimlerinin; kapatılmış olan ocaklardaki kaçak işletmelere bir an evvel engel olmaları ve gereken her tür önlemi alarak, can kayıplarının önüne geçmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, kanunî görevlerini yerine getirmeyen yetkililerin cezaî sorumlulukları doğacaktır.

Sürekli olarak söyledik; **bir kez daha yetkilileri görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz ve ‘... bari gelecek ölümleri durdurun, yeter artık...’ diyoruz!...** Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

18 Haziran 2014, Ankara

Enerji ve TK Bak., MİGEM ve TKİ'yi Görev ve Sorumluluklarına Sahip Çıkmaya Davet Ediyoruz...

Soma faciasının ardından kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'na yapılan MİGEM sunumunun basına yansıyan bölümünde: “... **MİGEM'in sadece proje denetimi yaptığı, iş güvenliği denetimi yapma sorumluluğunun bulunmadığı...**” belirtilmiştir. Bu beyan, **bütünüyle hilaf-ı hakikat olup, gerçekte ise –Enerji ve TK Bak.'nın madencilikten sorumlu birimi olan– MİGEM'e:**

12/08/1993 tarih ve KHK-505 sayılı “... Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile (...) Bakanlığın Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı KHK'nin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında KHK'nin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka-

nunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin KHK” ile **madencilik faaliyetlerinin iş güvenliği ve işçi sağlığı ilkelerine uygun yürütülmesini takip etme görevi verilmiştir!...** Bu nedenle, **MİGEM'in daha önce onayladığı maden işletme projelerinin, her yönüyle (projenin uygulanması, iş güvenliği tedbirlerinin alınması, vs.) uygulanıp uygulanmadığının denetiminin de MİGEM eliyle yürütülmesi gerekmektedir...**

Karanlıkdere ocağında ki istihraç kapasitesinin **1,5 Mt/yıldan 3,5 Mt/yıl'a fırlamasını öngören tevsiat-tadilat projesi, TKİ eliyle mi imzalanmıştır? Bu projeyi MİGEM onaylanmış mıdır? Kazanın meydana geldi-**

ği zamanda, ocak idaresinin verdiği kazı, tahkimat, havalandırma ve emniyet tertipleri; **TKİ'nin imzaladığı ve MİGEM'in de onayladığı projeye uygun mudur? Fiilî işletme tertibi –TKİ'nin öngördüğü ve MİGEM'in de uygun bulup onayladığı– tevsiat-tadilat projesindeki prevüye riayet ederek uygulanmışsa, facia neden meydana gelmiştir?... Bu ciddi soruları; MİGEM ile TKİ cevaplamayacak da, başka hangi merci cevaplayacak?!...** Yoksa, her iki kurum da; üstlendikleri sorumluluğu yerine getirerek, ocaktaki olumsuz koşulların giderilmesi hususunda uyarılar yapmak ve/veya gerekli yaptırımları sağlamak zorunda değiller mi?

ODAMIZIN BASIN AÇIKLAMALARI

MİGEM'in TBMM'de verdiği ifadenin basına yansıyan bölümünden anlaşıldığı kadarıyla; sadece bizim değil, bütün camianın da nezdinde, MİGEM'in -inkâr yoluyla- kendi yasal sorumluluğun-

dan kaçınmaya çabaladığı yönünde, olumsuz bir izlenim hasıl olmuştur... Olumsuz izlenimin ortadan kaldırılabilmesi için, ilgili kurumlardaki görevlilerin derhal orulara açık ve net cevaplar getirmesi

gerekmektedir. Somayı asla unutturmamak için, Odamızın -kamuoyu adına- konunun takipçisi olacağını duyururuz. Saygılarımızla...

23 Haziran 2014, Ankara



“YANAN BİZDİK, SİZ KÖMÜR SANDINIZ!...”

(Türkiye 19. Kömür Kongresi'nin Sonuç Bildirgesi'nden)

1978'den bu yana her 2 yılda bir Zonguldak Şubemiz eliyle düzenlenen Türkiye 19. Kömür Kongresi'nin sonuç bildirgesinde; 2014/Soma Faciası hakkında kayıt düşülen tesbit, gözlem ve öneriler aşağıda sıralandığı gibidir:

“... Prof. Dr. Şinasi ES-KİKAYA Özel Oturumu'nda (...) Soma`da yaşanan faciayla ilgili bir özel sunum yer almış ve bunu takiben, 21 Mayıs 2014 günü saat 18.00`de; tüm katılımcılarla birlikte, Kongre Salonu'ndan Zonguldak Madenci Anıtına kadar süren gösteri yürüyüşünün ardından, kitlesel bir basın açıklaması yapılmıştır. (...)

13 Mayıs 2014 saat 15.10 civarında Soma`da yaşanan ve 301 madencinin yaşamını yitirdiği, 486 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı facia; (...) kuşkusuz ki, başta aileler olmak üzere, bir nebze vicdan sahibi herkesi çok derinden etkilemiş ve birçok kişinin yaşama bakışında köklü değişikliklere yol açan bu travma hepimizde derin yaralar bırakmıştır. Ancak biliyoruz ki; her acı bir gün sona erer, her travmanın etkisi zamana yenik düşer. Bir sonraki olayda aynı süreç tekrarlanır. Maalesef ülkemizde, ne olayların arkası kesiliyor ne de yaralar iyileşiyor. (...) Bu facialardan bir kaçını hep birlikte hatırlayalım:

Armutçuk / 7 Mart 1983 Grizu patlaması (103 Ölü); Kozlu / 10 Nisan 1983 Grizu Patlaması (10 Ölü); Yeni Çeltek / 14 Temmuz 1983 Grizu Patlaması (5 Ölü); Kozlu / 31 Ocak 1987 Göçük (8 Ölü); Amasra / 31 Ocak 1990 Grizu Patlaması (5 Ölü); Yeni Çeltek / 7 Şubat 1990 Grizu Patlaması (68 Ölü); Kozlu / 3 Mart 1992 Grizu Patlaması (263 Ölü); Sorgun / 26 Mart 1995 Grizu Patlaması (37 Ölü); Aşkale / 8 Ağustos 2003 Grizu Patlaması (8 Ölü); Ermenek / 22 Kasım 2003 Grizu Patlaması (10 Ölü); Bayat / 9 Ağustos 2004 Grizu Patlaması (3 Ölü); Küre / 8 Eylül 2004 Yangın (19 Ölü); Gediz / 21 Nisan 2005 Grizu Patlaması (18 Ölü); Dursunbey / 2 Haziran 2006 Grizu Patlaması (17 Ölü); Mustafa-kemalpaşa / 10 Aralık 2009 Grizu Patlaması (19 Ölü); Dursunbey / 23 Şubat 2010 Grizu Patlaması (13 Ölü); Karadon / 17 Mayıs 2010 Grizu Patlaması (30 Ölü); Afşin / 6 ve 10 Şubat 2011 Şev Kayması (11 Ölü); Kozlu / 7 Ocak 2013 Ani Degaj (8 Ölü)...

(...) 19 olayda toplam 655 madenci yaşamını yitirmiştir. Somada yaşanan son olayda da olduğu gibi, çok sayıda maden mühendisinin de (...) yaşamını yitirdiğini görüyor ve Soma faciasını; özellikle itibarıyla, bir katliam ve iş cinayeti olarak değerlendiriyoruz. **Soma Faciasını bir sistem sorunu olarak görüyoruz.** Bu sistemin omurgası olan daha fazla kârı sürdürülebilir kılmak için; tüm taşlar döşenmiş, çiviler çakılmıştır. Kamuya (topluma) ait olan ve kamu tarafından işletilmesi gereken madenlerimiz özelleştirme, rödövens, hizmet alımı ve taşeron uygulamalarıyla; özel mülkiyet, özel kâr ve kazanç konusu yapılmıştır. **Yegâne amacı kâr olan özel şirketlerin hedefi maliyetleri düşürmektir. Ve en büyük maliyet unsuru da, işçi ücretleri ile iş güvenliği harcamaları olarak görülmektedir.** Maliyetleri düşürmenin bir başka aracı da, çalışma yoğunluğunu ve sürelerini uzatmaktır. (...)

Gelinen noktada, siyasi iradenin kontrolsüz gücünü ve otoritesini arkasında hisseden eş, dost, akraba ve yandaşlardan oluşan türedi zenginler; dizginlenemez bir azgınlıkla, tüm değerleri çiğneme pahasına ve kârlarını daha da yükseltmek amacıyla, ülkemizin doğal kaynaklarını talan etmişler ve güvenliksiz çalışma ortamlarıyla insanlarımızın hayatlarını hiçe saymışlardır. Bu sistemin ana unsurları hükümet, ilgili kurumlar ve işverenlerdir. Payandaları ise; başta -kamu adına, tarafsız yayın yapmakla sorumlu- TRT olmak üzere, beyin yıkama aracına dönüşmüş işbirlikçi basın, sarı sendika kavramına bile rahmet okutacak sendikalar, bu yapıdan beslenen sözde

bilim adamları ve üniversiteler, kendi kimliğine yabancılaşmış (...) teknokratlar ve bürokratlardır.

Soma`da yaşanan olay teknik olarak bir kömür yangınıdır. Bütün kömür ocaklarında karşılaşılabilecek bu olay öngörülebilir, önlenabilir ve kontrol edilebilir... Kömürün kendiliğinden tutuşmasını daha başlangıç aşamasında tespit ederek, tehlikeyi bertaraf etmek; bütün kömür ocaklarında bilinen ve uygulanan bir yöntemdir. Kendiliğinden tutuşma ya da diğer yangın ve gazlarla mücadele konusu, proje aşamasında başlar ve ocak bu parametreler dikkate alınarak tasarlanır. Bu parametreler, her maden sahası için farklılıklar gösterir. Proje,

bu verilerin doğru değerlendirilmesine bağımlı olarak, üretim ve güvenlik ile birlikte değerlendirilir ve güvenlik her zaman belirleyici etken olur. **Eğer iş güvenliği öngörülüyor ve projelendirilemiyorsa**, üretim de projelendirilemez.

Taşeron işletmeciliğinde ise; üretim ve kârlılık öncelikle belirleyici unsur olduğu için, **güvenlik çok kolay bir şekilde feda edilebilir**. Bu, proje aşamasında da, üretim aşamasında da böyledir. **Mühendislik bilim ve teknolojisi**, daha proje aşamasında ve **güvenlik temel alınarak uygulanmazsa**, Soma faciasına benzer olayların tekrar yaşanması da kaçınılmaz olacaktır.





Soma'da yaşanan olayın teknik yönden değerlendirilmesi, elde edilecek veriler doğrultusunda Odamız tarafından da yapılacaktır. Ancak genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, olayı birkaç başlık altında şu şekilde ifade edebiliriz;

- 1- Ocağın projesi, tasarımı, üretim planlaması ve havalandırma sistemleri; bilimsel verilere uygun olarak düzenlenmemiş, kullanılan ekipmanlar da uygun niteliklerde seçilmemiştir. **Bu konular; MİGEM, TKİ ve Çalışma Bak. tarafından da gerektiği gibi denetlenmemiştir.**
- 2- Olayın başladığı andan itibaren; Acil Durum Yönetimi ve Kriz Yönetimi, tam bir karmaşa ve panik ortamında, bilinçsizce sürdürülmüş; **TTK Tahlisiye**

Ekibi'nin koordinasyonu üstlenmesiyle, bu keşmekeşin sevk ve idaresi ancak normalleşmeye başlamıştır.

- 3- Gerekli eğitim ve donanımına sahip olmayan AFAD, itfaiye ve gönüllü derneklere bağlı kurtarma elemanları; ocaklara kontrolsüz olarak girmiş, bir kısmı da yeraltında kullanılması yasak olan ekipmanlar kullanarak ilave riskler yaratmışlardır.
- 4- CO maskeleri; mevzuatta uygun olmakla birlikte, düzenli bakımlarının yapılması, kullanım ömrünü dolduranların değiştirilmesi, çalışanlara da teorik ve pratik eğitimlerinin verilmesi halinde, ancak işe yarayabilir. Yine aynı maskelerin işe yarayabilmesi için, çalışanların; cihazın

kullanım süresi içinde, güvenli bölgelere ulaşabilecek kaçış yollarına bilerek yönelmeleri ve yetkililer tarafından yönlendirilmeleri yaşamsal öneme sahiptir. Ayrıca, yeraltı ocak atmosferi, CO maskelerinin kullanımını etkisiz kılacağından; Oksijenli Ferdi Kurtarıcıların iş yerinde bulunmaması da, facianın boyutunu büyüten ayrı bir etken olarak değerlendirilebilir.

Burada değinilen teknik konular; sorunun ana kaynağı olan özelleştirme ve taşeronlaştırma uygulamaları hiç unutulmaksızın değerlendirilmelidir. Aksi halde, işletmede çalışan 5'i meslektaşımız ile diğer çalışanlar da "günah keçisi" olarak suçlanacak ve bu olay da mahkemelerin labirentlerinde kaybolup gidecektir.

ÖNERİLERİMİZ

- 1- Her ne ad altında olursa olsun; taşeron, rödövan, hizmet alımı işlemleri ve **her özelleştirme uygulaması derhal durdurulmalıdır.**
- 2- Zonguldak ve Soma örneklerinde olduğu gibi, **bir havzanın geneline yayılmış olan kömür damarlarının işletilmesinde 'Havza Madenciliği' uygulanmalıdır.** Dolayısıyla, **kömür havzaları bir bütün olarak değerlendirilmeli;** havalandırma, nakliyat, **işçi sağlığı ve iş güvenliği yatırımları, havzanın bütünü ele alınarak projelendirilmeli-**

dir. Ancak, özelleştirme ve taşeronlaştırmanın ön plana çıktığı günümüz kömür madenciliğinde ise, (...) büyük kömür havzaları 5-10 yıl ticari ömrü olan küçük sahalara bölünerek, özelleştirilmektedir. Bu küçük ölçekli sahaları işleten firmalar; yatırım maliyeti yüksek projelerden kaçınmakta (...) -işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri başta olmak üzere- havalandırma, nakliyat vb. gibi önemli konularda da eksik yatırımlar yapmaktadırlar. **Bunun sonucu olarak da (...)** Soma İş Cinaye-

tinde olduğu gibi, **telafisi imkânsız durumlar ortaya çıkmaktadır.**

- 3- Madencilik faaliyeti yürüten kamu kurumlarında yaşanan, teknik eleman ve işçi açığı en kısa zamanda giderilmelidir. Bu kurumların yönetiminde yer alan ve yandaşlıktan başka özelliği olmayan politik kadrolar görevden alınarak, yerlerine işin gereklerine uygun uzmanlar atanmalıdır. Bu anlayışla yönetilmeye devam ederse, benzer faciaların Kamu Kurumlarında yaşanmaları da kaçınılmaz olacaktır.



- 4- İş Kanunu, Maden Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili yönetmelikler Odamızın da içinde bulunduğu komisyonlar tarafından yeniden yazılmalıdır.
- 5- **Geçmişte meydana gelmiş tüm kazalar, profesyonelce analiz edilip; gerekli dersler çıkarılmalıdır.**
- 6- Tüm kömür sahalarında, kendiliğinden tutuşabilme-ye yatkınlıklar saptanmalı ve ülkemizdeki kömür sahalarının bu özelliğini yansıtan bir harita çıkarılmalıdır.
- 7- Kömür damarı ve çevresinin metan içerikleri belirlenmeli ve metan (...) haritaları çıkartılmalıdır. Riskli bölgelerde metan drenajı yapılmalı ve güvenilir koşullar oluşturulduktan sonra üretime başlanmalıdır.
- 8- İş Güvenliğini piyasalaştıran İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği sistemi değiştirilmelidir. İstihdam büroları gibi çalışan OSGB sistemine göre; madenlerde ve diğer çok tehlikeli işlerde kişi başına 12 dakika hizmet verilen ya da **1000 kişiye bir adet daimi İş Güvenliği Uzmanı atanmasını öngören bir sistem, iş güvenliği değil, sadece kâğıt üretir.** Ücreti işverenden alan, işverenin işçisi konumundaki İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimlerine dayalı mevcut sistem yeniden gözden geçirilerek radikal önlemler alınmalıdır.
- 9- Çalışma Bakanlığı (...) mevcut yapısıyla etkin bir denetim yapmamaktadır. Siyasi iktidarın felsefesine sahip bir denetim anlayışı etkin olarak yürütülemez. Siyasi iradeden bağımsız İş Teftiş Sistemi kurularak, yeterli sayıdaki ve yeterli donanıma sahip uzman kadrolar tahsis edilmelidir.
- 10- Başta «Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi» adıyla anılan ve maden işletmelerine ve hükümetlere çok önemli sorumluluklar getiren 176 sayılı sözleşme olmak üzere, bekleyen bütün ILO sözleşmeleri geciktirilmeden onaylanmalıdır.
- 11- Amerikalı bir sigorta müfettişinin 30`larda yapmış olduğu çalışmaya dayanarak; iş kazalarının nedenleri % 88 tehlikeli davranışlar, % 10 tehlikeli durumlar ve % 2 de kaçınılmaz olarak açıklanmaktadır. Bu öğreti İş Güvenliği sistemimizden çıkarılarak, bütün kazaların önlenabilir olduğunu benimseyen ve sıfır kaza hedefini öngören bir Güvenlik Kültürü oluşturulması için eğitim sistemimiz yeniden yapılandırılmalıdır.
- 12- Madenlerde ve diğer iş kazalarında yitirdiğimiz tüm şehitler için, 13 Mayıs tarihi anma günü olarak ilan edilmelidir.
- 13- 22 Mayıs 2014`te, resmi gazete yayınlanan bir düzenlemeyle; Odamız, idari ve mali yönden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bak.`na bağlanmıştır. Soma faciasının üzerinden henüz 10 gün geçmeden ve acılar tazyiken, bu düzenlemenin yapılması manidardır. Giderek otoriterleşen iktidar; bu tür feci olayların önlenmesi için öneriler üreten ve kamuoyunu bilgilendirerek anayasal görevini yürütmeye çalışan Odamızı baskı altında tutmak istemektedir... Yukarıdaki tespit ve önerilerin takipçisi olacağımızı; Odamızı sindirme isteklerine boyun eğmeyeceğimizi ve her şart altında halk çıkarları için çalışmaya devam edeceğimizi, kamuoyuna saygıyla duyuru-ruz. 03. 06. 2014...

TMMOB

**Maden Mühendisleri Odası
Zonguldak Şubesi
Yönetim Kurulu**

Soma'dan daha kötü 400 ocak

Komisyonundan Soma faciası ihmaline çarpıcı tespit

Maden Mühendisleri Odası uyardı: Üretim önlemler alınmadan işbaşı yapmak yeni facialara yol açar.

Devlet Soma faciasını önceden biliyordu iddiası İkinci Soma faciası son anda önlendi!

Soma karıştı... İşçiler ayakta...

Madenciler için hazırlanan torba yasa çorbaya döndü

Rant yasalarına Soma kılıfı

Soma'da Maden Kazası "Sürpriz" Değil

Soma faciası 1 yıl önceden biliyordu

Soma A.Ş. hem suçlu hem güçlü!

Soma'da hükümet hariç herkes hesap veriyor

Kurtulan işçi: "Açtığımız gaz maskeleri küflüydü"

Soma'daki maden işçilerine tehdit mesajı!

Soma'da sigorta da yokmuş

Soma faciası 5 ay boyunca geliyorum dedi

Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği facia 5 aydır adeta 'geliyorum' demisi! O gün madende sıcaklık 46 dereceye fırlamış.

SOMA MADEN FACİASI

İfadeler Soma'daki facianın ipuçlarını veriyor

Soma'da 301 işçinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan maden faciasına ilişkin yürütülen adli soruşturmada, savolukça alınan tanık ifadeleri, facianın ipuçlarını da ortaya koyuyor.

"Dayıbaşı" sistemine soruşturma

Soma'daki facianın ardından kamuoyunun tartışmaya açtığı "dayıbaşı" sistemi, soruşturmayı yürüten savcılarının da gündeminde. Hürriyet gazetesinin haberine göre, savcı önümüzdeki günlerde "dayıbaşı" olarak görev yapan kişilerin soruşturmasını başlatmayacağı bildirildi.

Soma'da en acı Babalar Günü

Erdoğan: "Ölmüştür geçmiştir"

Soma katliamında onların parmağı var

Burjuvazinin 200 yıllık yalanı: Takdir-i ilahi!

Soma'da gaz sensörlerine temiz hava mı verildi?

Soma'da maden faciasına tepki için yürüdüler

Müşavir tekme attığı ayağı yüzüne almış

Denetleme yok, kıyak ihale çok

"Tam bir devlet faciasıdır"

301 hayatı sıfırladılar

Maden faciasının yaşandığı Soma'da 'özelleştirmeye hayır' mitingi icra edildi!

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden faciasının yaşandığı işçiler ve aileleri tarafından bir miting yapıldı. Yapılan mitinge binlerce kişi katıldı.

Facianın Üzerinden Bir Ay Geçti, Soma Unutuldu

Vicdanlar Köreliyor Soma UNUTULUYOR, Soma Maden Faciası

Soma Faciası, 13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin Manisa ilinin Soma ilçesindeki kömür madeninde çıkan yangın nedeniyle 301 madencinin ölümüne sonuçlanan facia, 301 işçinin yaşamını yitirmesiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en çok...

Çalışma Bakanı Faruk Çelik: Sorumlu Enerji Bakanı, madenler ona bağlı

Soma'da mühendisler faciadan önce

uyarmış

Soma faciasında maske düşüyor

Soma katliamında onların parmağı var

Ciddi ve Önleyici Bir 'Madenci Denetimi'nin İhdası ve Bekası İçin; Kamusalığı Diriltebilecek Bir Antikapitalist Mücadele Programı Gerekliyor!

Tayfun Özuslu (1971/1672)

“... **Madenci taifesi**; öz başına sahaya inebilecek **iştiyak, liyakat, ehliyet, cesaret ve kudrete sahiptir. Evveli yüzyılda**; *samodyerjavnost*, monarşizm, vs.'nin istibdatları altındayken Voreux'de, Gilfach Goch'da, Lena'nın buzlu taraçalarında, öz başımıza sahaya inen bizdik. Geçen yüzyılda da, Rockefeller vampirinin kadrolu silahendazları ve tam teçhizat **eyalet millî muhafızları**; Ludlow/Colorado/1914'te, çocuklarımızın üzerine bile makineli tüfeklerle yayılım ateş açarlarken, yine öz başımıza direniyorduk. **1917/Lugansk'ta siyasi iktidarı öz başımıza alaşağı eden de bizdik**; 1920/Dortmund'da –toplarla ve tüfeklerle sahaya inip– Kapp'ın hükümet darbesini kafasına geçirenler de, öz başımıza bizdik. **1926/Britanya'da, bütün sınıfı da peşimize takıp genel greve vira eden**, sonra da yapayalnız kalanlar, öz başımıza yine bizdik; savaş sonrası/Fransa'da, benzeri türden bir destan yazarken, öz başımıza yola düştük. Keza; **1969/Alpagut'ta ve 1980/Yeni Çeltek'te de özyönetim düzenini kuran ve –kelebeğin ömrü kadar kısa bir süre için olsa bile– öz başımıza yaşatanlar, yine bizlerdik... Glofa Twr / G. Galistan madencileri ise**, 1986-2008 süresince, **ocağın tek mil kömür rezervi bitmeden, öz yönetimlerini asla istop etmediler... 1984-85/Britanya ve 1990-91/Zonguldak destanlarını bile**, öz başımıza yazmak zorunda kalan **da yine bizlerdik**. Lanet taze yüzyılda dahi; İspanya'da, Sardunya' da, Yatağan'da vs.'de öz başımıza sahaya inenler, **yine bizlerdik... Velhasıl**, en az **1,5 yüzyıl boyu** ‘... acep bu sefer peşimize takılanlar da olacak mı; ihanete uğrar mıyız, yoksa bu işin sonu da hüsrana mı; lokumları ayrı, fitilleri de ayrı ceplere tıkıştırılmazsak eğer veya tabancanın emniyet mandalını kapatmazsak, belimizde patlar mı?!’ gibi gaileleri hiç mi hiç iplermeksizin, **hin-i hacet zuhurunda**, hep öz başımıza sahaya inmeyi hiç savsaklamadık!... **Elbette ki**, öz başına sahneye çıkmak, **pek de matah bir marifet olmasa gerekir**; ama *diroka* me usa huya ye işte...”

Kul Ali Alanguří, 2012

Koca epigrafta sayılan evveliyatın dibine tumba olmaya da gerek kalmadı artık... Zira şu an bile; öz başına yola düşen bir avuç Yatağan madencisinin, koskoca bir konfe-derasyonun sağır odalarını, duvarlarını sarstığında kopan zangırtı, kulaklarımızda yankılanmakta halâ... **Kamusallığın –Özal saltanatından bu yana– ha bire mezarın dip kuytularına kakıştırıldığıнын bilincinde olan, Yatağan madencileri ve EE işçileri; mevtanın acilen ihyası ve bekası hususunda, hin-i hacet zuhur ettiğini kavrayıp öz başlarına sahaya indiler**. Hem de “... hele önce mufassal bir program öngörölsün...” diye beklemeksizin, ihanet ve hüsrana uğramaktan hiç korkmaksızın, vakit eriştiğinde hiç tereddüt etmeksizin... Zira zaten tarihimiz böyleydi işte... Kamusalığın baş düşmanının –24 ayar simgesi olan– Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nin (*) tam karşısına kurdukları mütevazı ve epik çadırın içinde, haftalardır öz başına direnenler; 1,5 yüzyıllık öz tarihlerinden bihaber olmalarına rağmen, yine de yerel öz tarihimizi yazıyor işte. Yoksa, o epik çadırdakiler muhallebeci, kurabiyeci, tuhafiyeci falan mı? Yoksa; epigrafta özetlenenlerin gerçek kişi ve olaylarla hiçbir ilgisi yoktu da; müellif, onları büyük bir aynanın içinde mi görüyordu; üstelik ayna da dumanlıydı ve olmayan bir gezegende mi volta atıyordu?!...

Kömür ocaklarında, **ciddi ve önleyici** emniyet teftişlerin; nasıl bir kurumun merkezî güdümünde,

(*) Kurtuluş Parkı'nın karşısındaki, eski TDÇİ Gn. Md. Binası'nın ta kendisi...

nasıl bir meslekî eğitimden geçen ve hangi tür ehliyet, liyakat, tecrübe, sorumluluk ve yetkileri haiz kadrolarca yürütüleceği konusunda –Odamızın hem organları, hem de uzman üyeleri eliyle– binlerce sayfa yazılmıştır. Periyodiklerimizden, teknik kongre kitaplarımızdan ve diğer didaktik yayınlarımızdan derlenip toparlanan, muhtelif komprime evrak da –yasal yükümlülüğümüz gereği– bilgilendirme amacıyla hem kamuoyu ile paylaşılmış, hem de alâkadar mercilere arz edilmiştir. ½ yüzyıllık işleyişimiz, yine bu minvalde sürmektedir; **ancak**:

- Gelip geçen **hükümetler**, “teklif ve tavsiyeler”imize **pek kulak asmamakta**;
- On yıldır hükümferma olan **sonuncusu ise; lafımıza hiç mi hiç kulak asmadığı gibi; yasanın bizi “... teklif ve tavsiyelerde bulunma...” ile görevlendirdiği hükmünden rahatsız da olmakta ve bu yükümlülüğü, kendisinin icraatını kısıtlayıcı bir siyasî faaliyet gibi mülâhaza etmektedir...**

Yukarıdaki manzara muvacehesinde; devlete tavsiyede bulunma konusunda, haddinden çok görev ifa edilmiş ve artık lafın bittiği menzile erişilmiştir. Kaldı ki, **en mükemmel bir devlet denetimi bile, kömür ocaklarındaki can emniyetini katiyen garanti edemez...** VE bunun için de, devlet; kendi tekelinde olan denetim erkini takviye amacıyla, ocaktaki oto kontrol uygulamasına –sadece özel mevzuat ahkâmı mucibi– cevaz verebilmektedir.

Otokontrol (öz denetim) ise; biri işveren (devlet ya da şirket) ve diğeri de madenciler olmak üzere, her iki taraf arasında bağitlanacak toplu sözleşmelerle yürümektedir, olması gereken de budur... **ANCAK**:

Yukarıda açıklanan işleyiş; yalnız metropol ülkelerde hayata geçmekte ve demokrasi mahrumu ülkelerde ise, kâğıt üzerinde kalmaktadır... Şöyle ki; işveren devletse eğer, emniyet servisleri kızak makamı gibi görülmekte ve hepimizin öz canını zimmetlenip işkolumuzun en kutsal görevini üstlenen emniyetçiler, sürgün gibi horlanmaktadır. Özel sektördeki **durum ise**; “çağdaş ileri teknoloji şampiyonu” ilan edilen **Karanlıkdere emsalinden de daha zelil bir kepezeliktedir!**...



21. Yüzyıl: Afrikalı Madenciler Ücret Kavgasında



21. Yüzyıl: Ücret Kavgasına Giren ve Elleri Tahtadan Başka Bir Şey Olmayan Madencilere Ateş Açıldı... Onlarca Madenci Tumba Oldu; Polisin Gerekçesi: “Nefsi Müdafaa”(!)

Ülkemizdeki maden işverenleri –otokontrol beri dursun– devletin çapsız carî uygulama ve yaptırımlarını, katlanılması gereksiz bir maliyet unsuru gibi algılamakta; ayrıca, emniyet kadrolarının veya –yeni icat– İSİG uzmanlarının aldıkları ücretleri de, bir tür yasal haraç gibi görmektedir. Velakin aynı işveren taifesi; gün gelip de savcı-yargıç karşısına dikildiğinde: “... Teknik konulara bizim aklımız ermez; o işe bakan yetkili ve sorumlu uzmanlarımız var...” gibi klişe ifadelerle, gûya haraç verdikleri öz insanlarımızı, birer günah keçisi gibi kullanacak kadar puşlaşmaktadır da!... Ayrıca, işverenlerin –İSİG işleyişi konusunda takındığı– marazî ve hayatî tehlike endükleyci tutum ve davranışları; sadece maden ocaklarına değil, her tür işyerine de, epidemik bir hızla bulaşmıştır. **Soma’da olup bitenin temel nedeni de** –bodoslama tanımla geçilen– **aynı patolojik fenomenin sonucu olan vahşetten kaynaklanmaktadır.**

Soma/2014 Vukuatı –en üstün uzman kurum olan Kömür Kongresi’nin Sonuç Bildirgesi başta olmak üzere– işbu özel sayımızdaki diğer araştırma - inceleme belge-lerinde de, yeterince tahlil edildiğinden; bu makale, derin teknik ayrıntılara girmeyecek ve aşağıdaki kısa evveliyat yolculuğunun ardından, manşetteki sadede gelecektir.



“... İlle *demiraç*^(*) tutturacağız diye; ayının ağaca abandığı gibi kömüre abanmayın... Arada bir arkanızı da kollamayın zinhar ihmal etmeyin ha. Evvela Emniyet!...”

70’lerin Başı / Kartiye Şefinin Biri

“... Ocakta kedi gibi gözünüzü yumup oraya-buraya *pısmayın*; gözünüzü dört açarak gezin ki, beni de günaha sokup gözünüzemayın. *Bilakis*^(**) ayak arkasını çok iyi kollayın; tabanı silin, süpürün, ne ederseniz edin; arkada kömür bırakmayın. **Ortalığı bir tütürsek; el alem bize güle-güle geberir**, tövbeler olsun ki!...”

70’lerin Başı / Bir Diğer Kartiye Şefi

Bu satırları karalayan; hasbelkader, Füzyon^(***) öncesindeki arkaik şeflerin öz kalfaları-çıraqları ile çalışma şerefine ve bahtiyarlığına nail olduğunda, **yukarıda anılan** fırçaları (ve çok daha sunturlularını da) **kulaklarıyla işitti.** Kaldı ki, kadim şeflerin bizzat kendileri ile çalışan ağabeylerimizden kimilerinin başı da halen sağ yanı...

Çoğunluk anlasın diye –maalesef– dipnot inme ve satır arası okumayı gerektiren epigraf metinleri, neyi hatırlatıyor?... Kadim madencilğin –olmazsa olmaz– icabı olan ahlâk, adap, terbiye, disiplin kavramlarının, itibar önceliğine mazhar olduğunu hatırlatıyor... Örneğin, mübarek kısa konuşma kültürünün demirbaşlarından olan, “kömüre abanma” mecazı açılacak olursak: ‘Ula tamam, 3-5 kuruş demaraj primi sizin hakkınız, helal olsun; ama hele 3-5 ton da topuk cırmalaya yeltenin; ayağımın altına alır, çığnerim alimallah!...’ gibi bir mesaj ulaşıyordu muhataba... Öbür fırçadaki “tütürme” mecazından meram ise; kesinlikle açık alevli-dumanlı yangın değil de, kitaplarda ‘kendiliğinden kızışma’ diye tanımlanan lanet sürecin ilk perdesidir. Yani “tütürme” alâmeti zuhur eder etmez –CO konsantrasyonu ille de kritik limite erişene kadar, “Dur *bakali n’oljek ajaba?*” diye bekleyip kömüre abanmak yerine–

(*) Fransızlardan tevarüs eden ve tarihin çöp sepetini çoktan boylayan, illet bir geleneksel uygulama için kullanılan, **demaraj** (*démarrage* = termik makinelerin ve motorların ilk harekete geçiş evresi) **tabirinin, köylü ağzındaki metamorfik sureti;** Türkçe madenci jargonuyla da, ‘zarzor’... Grup dönümlerinin ilk birkaç gün uygulanan ve sadece pano personeli lehine tahakkuk eden “demaraj primi” uğruna, madenci taifesi çilgin bir tempoyla kömüre saldırırdı. **Çilginlik bazen o kertede azıttırdı ki, işin ucunu –gûya hiç çaktırmaksızın– topuk hırsızlığına kadar da uzatırlardı(!)**

(**) Vaktiyle, “bilhassa” (= özellikle) kelamını ikame eden bu galat-1 meşhur; artık tedavülde değil...

(***) Havza-yı Fahmiye’de ruhsat ve imtiyaz sahibi olan, yerli-yabancı şirketlerin alayının birleştirilmesi ve ardından da kamulaştırılmasının yolunu açan 1940/3867 tarih/sayılı “Füzyon Kanunu”na atf var; **füzyon** –yaygın kanının tersine– **bir madenci tabiri değil; Türk Ticaret Hukuku’nun hükümlerinde anılan bir tabirdi.**

emniyetçilerden özge, tekmil mürettebat derhal panodan tahliye edilirdi... Yani, "... aman kuyruk motorunu, redüktörü de kurtaralım, bir ünite daha kurtaralım, milli servettir..." diye hiç kırılmızdı!... Sonra da her tür inşa malzemesi –yerli yerinde– alesta olan, giriş-çıkış barajları –*güzelcene*– eşzamanlı olarak kapatıldı. Ama birileri, "Biz beceremedik canım panoyu yemesini, kime kısmet olacak acep?!..." derdine düştüğünde; diğerleri de gülmezdi yani, tersine, gereken her tür imecede asla kusur etmezlerdi. Kesin olan şu ki; *oxymoronesque* "gülmekten geberme" ifadesi, amir ve meslektaşlara ya da –en beteri– çömezlere ("el aleme") rezil-rüsva olmak gailisiyle yüklüydü ki; ahlâk, edep ve haysiyet erbabı olanlar için, öylesine bir zillet de tıpkı ölmek gibi bir şeydi işte...

Aglebî ihtimalle, vukuat ikindisi –**ortalık ana baba günü olmadan**– kayda geçen aşağıdaki manzara; **ancak ve ancak**, çoklu grizu + toz infilaklarının ardından, arterlerdeki trafiğin dahi felç olduğu ve ocak idaresinin, her sistem ve şebeke üzerinde, her tür kontrolünü yitirdiği, ender vakalarda müsamaha görebilir!...

Aynı manzara, 24 ayar bir tarihî ibret vesikası olsa ve her öğrenciye –№.1 Örnek Vaka diye– mutlaka incelettirilse gerektir. Bu vakada **tüttürülen**, şu ya da bu pano değil, **ana nefesliktir**... **Tüten beyaz du-man da CO değil, CO₂'nin ta kendisi, yani tam yanma başlamış**, son perdedeyiz artık (zaten renksiz CO tütse bile göze görünmez). Yani, özgesinin de anlayabileceği bir ifadeyle: Ortalık, öyle uzun bir süre ve öyle bir hışımla yellenmiş ki, kömür beri dursun, kebab bile köz tutmuş artık ve sadece kömür değil, adamlar da tutuşmaya başlamış! Kundaklanmaya dair sabıka dosyasının –en az ½ yüzyıldan beri– ka-



bardığı cümleye malûm olan, çok kalın bir damarda çalışırken; 50 ppm CO içeren bir yeraltı atmosferi, nasıl "normal" oluyor? Böyle bir ocakta gece-gündüz yaşamının, ayı ile yatağa girmekten ne farkı var?!...

Ayı dendiğinde hemen çağrışan son kelamı da edip, bu yürek paralayıcı soğan doğrama faslını niha-yet noktalarak, sadede gelmenin vakti erişti gibi görünüyor...

“Her mesele hesapla hallolmaz, mühendis dediğin bonsans sahibi de olacak!...”

50’lerin Başı / Mühendis Yetiştiren Kadim Hocaların Birisi

“Türkiye’nin 60-70 Mt/yıl değil, 200 Mt/yıl linyit^(*) üretmesi lazım...”

2014-Mayıs, Bloomberg TV /Prof. Dr. Müh. Güven Önal

Eski şeflerin –emniyet şefi değil, kartiye şefi olmalarına, yani çıkan kömürden prim almalarına rağmen– öz nezaretçilerini ikaz amacıyla, “kömüre ayı gibi abanma” diye niteledikleri çılgın tempo; en kabadayısından, 500 t/gün ölçekli kartiyeden –taş patlasa– 600 t/gün, yani +% 20’lik bir angarya beklerdi; o da sadece ayda bir kaç gün içindi... Karanlıkdere’de ise, mevcut 1,5 Mt/yıl’ın tevsiati için, 3,5 Mt/yıl’a zıplayan, yani –eski altyapı üzerinde, koca bir yıl boyu, Allahın yevmiyesi– çocuk okutma gaillesiyle, doğru beslenmekten mahrum kalan madencilerden tam +% 133’lük bir angarya bekleniyor!... Ne dine, ne imana, ne insafa, ne de vicdana sığacak olan, bunca melun bir tevsiat projesini kim imzaladı ve hangi makam onayladı?... Ey C. Başkanlığı’nın teftiş heyeti, Ey C. Savcılar; asıl sorulacak soru işte bu; ama görünen de o ki, lanet projenin asıl nüshası, kırklara karışacak... Bunca vahşi bir tempoyu, bir orman dolusu ayı bile tutturamaz ve meydan “dayı başı” gibi vampirlere kalır işte...

Medya ordusuna, “Şimdiye kadar görülmemiş, işitilmemiş, literatüre geçmemiş bir hadise karşındayız!...” diye dert yanan Patron, bu tesbitinde haklı; gerçekten de, hiç görülmemiş bir vaka var önümüzde... Vukuata ‘Ani CO Degajman’ gibi bir hafta yapıştırılabilir ve okuyucu bunu beğenir belki; beğenmeyen ise, başka bir ad takabilir olup bitene; ama vaftiz töreninin hiç vakti değil... Kendiliğinden tutuşmaya aşırı teşne olan çok kalın bir damarın işletilmesini yöneten; CO intişarının logaritmik seyir izleyeceğini hesaba katmaya mecbur olduğu gibi, logaritmik karakteristiğin –kuzu gibi zeminde yatarken– ne zaman bükülüp tırmanacağını hissedecek bonsansa da sahip olmak zorunda... Daha değişik bir ifadeyle, herhangi bir diğer ocakta da; bir yandan “normal” yer altı hayatı sürdürülürken, bir yandan da, “Dur bakali, 50 ppm ne zaman 500’e fırlayacak ajaba?...” diye bekleneydi; öte yandan da, ha bire kömüre abanılaydı; malûm manzaradaki kepezelik literatüre çoktaaaan geçmişti!... (Ya bir de müellif ‘derin teknik ayrıntılara’ dalaydı, okuyucunun hali nice olurdu acep?...)

★ ★ ★ ★ ★

Lanet hesabı da, bonsansı da kesip, manşetteki sadede dönersek: ½ yüzyıldır devlet denetiminden hayır yok (kaldı ki, en sıkısı bile, can güvenliğini garanti edemiyor zaten). Madenci taifesinin, ne memnem bir kompas olduğunu –nihayet– belleyip yevmiye sövdüğü, taşöronlardan otokontrol beklemenin ise, bilmem kimimizden bilmem ne beklemekten farkı yok!... Zira –eski düzende bile, zaten kâğıt üzerinde kalmaya mahkûm edilen– İSİG Kurulları’ndaki söz ve karar sahibi olma haklarımız, taşöron düzeninde hepten kadük oldu. Binaenaleyh, artık iş başa düştü ve ‘Madenci Denetimi’nin ihdası ve bekası için mücadele etmek, artık farz oldu...

“Siz okulunuzu nasıl işgal ettiyseniz, biz de ocağımızı öyle işgal ediverdik işte...”

Alpagut’taki Madencilerin Birisi / 1969

‘Madenci Denetimi’ nedir? Özyönetimin en ağır bileşeni olan “İşçi Denetimi” nin, işkolumuzdaki eşdeğeridir. Peki, “Özyönetim” nedir? Bodoslama cevapla: Alpagut ve Yeni Çeltak madencileri her nasıl becerdilerse, aynen öyle becerilecek bir şeydir işte... Ama soru, kitabî cevaplanacaksa, iş de epey

(*) 200 Mt/yıl’lık linyit istihraç kapasitesinin bazı emsal eşdeğerleri: Yeraltında –düz hesap– 57 tane Karanlıkdere veya 36 tane Çayırhan (ülkemizde –gerçekten de– en ileri teknolojinin uygulandığı yangınlı ocak); açık işletmede ise, 11 tane de Afşin-Elbistan... Hesabın yorumu okuyucuya ait!

çetrefilleşir; şöyle ki: Kökü 19. yüzyıla uzanan “İşçi Özyönetimi” (*l'Autogestion des Ouvrières, die Arbeiterselbstverwaltung*); önce 1848 devrimlerinin (Şubat/Fransa ve Mart/Almanya) dağılmasında zuhur eden ve zamanla 5 kıtada birden tutuşan **pandemik bir fenomen olup**; hepi topu ¼ bin yıl yaşındaki kapitalizm hükümferma oldukça, **başka bir dünyanın var olabileceğini hep hatırlatacaktır!** **Genellikle, yönetenlerin yönetmeyi artık beceremediği –1871/Paris, 1913-19/Meksika, 1917-18/Petrograd, 1919-20/Torino, 1936-38/Madrid-Barselona, 1963-66/Cezayir, 1968 / Paris, 1969/Alpagut, 1970-73/Şili, 1980/Yeni Çeltek, 1994/Meksika ve 2001/Şili gibi– kriz ve/veya geçiş rejimleri esnasında neşvünema bulan özyönetimin ziyadesiyle derişik, komprime, bodoslama ve kitabî bir tanımı aşağıda verilmiştir:**

“... İşçi Özyönetimi’ne; anarkosendikalist teoriye göre, fabrika ve arazi işgalleriyle ve **Marksist Teori’ye göre de**, «şirketleşmiş» **mülkiyet** (= «*Vergesellschaftung*») [kalıbındaki] özel işletmelerin [işçilere] **transferiyle erişilebilecektir**... «Hisseli Kapitalist Teşebbüsler» [AŞ’ler(!)] ise; «kapitalist üretim» tarzından, «ortaklaşa» mülkiyete [erişim sağlayan] bir tür üst geçit gibi addedilmektedir...”

V. İ. Lenin, 1923 (*)

Tekmil gezegenin carî konjonktüründe, **işçiler için, krizsiz tek bir gün bile geç-meddiği dikkate alındığında ise**; “İşçi Özyönetimi”nin **nesnel koşulları –her tür zaman ve mekân koordinatında– sürekli alesta vaziyettedir ve bir Oda yayınının kapsamına, ince siyasetin bu kadarı bile –kifayetten de öteye– kalın gelse gerektir!...**

Özyönetimin en önemli bileşeni olan İşçi Denetimi ya da öz iş kolumuzdaki ismiyle, **Madenci Denetimi; can pazarı kömür ocaklarındaki ölümlerin asgari düzeye inmesi ve giderek sıfıra müncer olmasının mutlak ön-koşuludur!**... Zira maden kazalarında “Sıfır Ölüm”; lanet taze yüzyılda değil, geçen yüzyıldaki modern madenciliğin bile, **her tartışmadan vareste tutulmuş olan –olmazsa olmaz – demirbaş şartıdır ve her ocağa farzdır...**



Sermayesiz Bir Dünya Mümkündür ve Daha İyidir
Eylem Birliği + Direniş + İşgal + Kendi
Ürettiğini Kendi Yönetme = Özyönetim

(*) *Über das Genossenschaftswesen, Januar 1923*; Lenin Werke, Dietz Verlag Berlin, 1973... Tanımda [] içinde geçen tulüat, mütercime ait; hem (), hem de «» içinde geçen –Almanca bir metindeki– Almanca eşdeğer ise, ağırlıklı ihtimal, Rusça orijinal nüshaya ait; diğer «» kümesinin kime ait olduğu ise meçhul... Marks’ın zatî jargonunu anlamak ise, Lenin gibi dehalar için bile –zordan da öte – bela zanaat olsa gerek!

Çağdaş madenciliğin amentüsü olan “Sıfır Ölüm” hedefine ise; ne devletin, ne patron emniyetçilerinin, ne fennî nezaretçinin, ne de yasa zoruyla danışılan İSİG Uzmanlarının denetimi ve gözetimi yoluyla değil; **ancak ve ancak**:

- **Aynada-arında** –yani ölümün ta kendisinin sadece bir kaç karış berisinde– Allahın her yevmiyesi, bir vardiya boyunca muttasıl dikilip duran ve
- **Lanet zar-zor düzeninin istibdadı altında, yine ölümün ta kendisiyle köşe kapmaca oynarak ömür tüketen, bahtı kara madenkeş taifesinin, yine**

ta kendisinin bilinç, beş duyu ve bonsansının devreye girmesiyle erişilebilecektir...

Gerçek bu merkezdeyken, **madenci taifesinin “alışılmadık bir ‘ince pus’, koku, sıcaklık artışı, kulak zonklaması, uğultu, vs.”** gibi –doğal algılara müstenit– **ikazları hiç iplenmez.** Zira ocak idarelerinde yaygın olan genel kanı çerçevesinde: “İşçi; cahildir, hiçbir boktan anlamadan hep uydurur ve döve-söve defedilir; zira CO, CH₄, CO₂ kokusuzdur...” ve **beyefendilerin bildiği-algıladığı da, kokudan öteye geçemez...** Örneğin, herhangi bir x,y,z noktasındaki **bir kömür çirtiliği –piroliz sıcaklığına ulaşacak kertede–** bir kızışmaya maruz kaldığında; uçucu madde nüfusuna kayıtlı **ağır C_nH_(2n+2)** sülalesinin efradı da –mahpus olduğu kömür zindanından firarla– **ocağın atmosferine karışabilir.** Madencinin de anlayacağı bir ifadeyle, gaz fazındaki katran ince bir intişara geçebilir. Deli bozukların midesindeki rakının (velev ki, hepi topu 2 karınca bacağı olsun), sofradaki domatesin, hıyarın mis gibi rayihaları, onlarca m öteden bile kokar da; **katranın “iblisane kokusu” (*) nasıl duyulmaz?** O sıcaklıkta hasılı ve intişarı kaçınılmaz olan **CO₂’nin ‘ince’ beyazı nasıl görülemez?** Dışarıda vaki **ani hava basıncı değişimleri, içerideki insan bedenini nasıl etkilemez?** Böyle sorular, ocak amirlerinin çoğunun aklına niye düşmez? Grizunun baca aynalarını ‘vıcırıya-vıcırıya, fısırıya-fısırıya’ kavlattığı, kanalları, şlam havuzunu ‘fokuruya-fokuruya’ kaydattığı; kuyu dibinde biriken **suda çözünmüş CO₂’nin** –suyun seviyesi düştüğünde– **koskoca kuyuyu, kapağı açılmış bira şişesine çevirdiğini; madenci gözünden özge, hangi uzaktan algılama ve erken ikaz sinyalizasyon sisteminin elektronik gözü görebilir ki?!...**

Binaenaleyh, **asıl Madenci Denetimi’nin müdahil olamadığı bir ocak denetim** –1½ yüzyıllık tecrübeyle de sabit olduğu gibi– **hiçbir işe yaramaz!...** Velâkin **Madenci Denetimi’nin hayata geçebilmesi için de, müstakim bir sendikal örgütlenme zihniyeti farz olsa gerek.** Bu farzın edası için, ayrıca, **madencinin öncelikle yine ta kendisi için, kendi mücadele bayrağını açması da gerek.** Peki, **müstakim bir sendikal örgütlenme zihniyeti nasıl olmalı?** Siftah, **sendikanın kurumsal sorumluluğunu,** “salt aidat kesip zam alma...” **sınırına kadar daraltan müflis zihniyetten istiğfar edilmeli ve ayrıca:**

İşkolumuzda çalışanların çoğunluğunu tescil ve temsil eden **iki federasyon da;** çağdaş maden emniyet kavramlarını incelemeli ve bu ana temaya ilişkin carî politikalarını, örgütlenme zihniyetlerini, propagatif ve eğitsel etkinliklerini; gözleme-izleme yöntemlerini; **gelenek, görenek ve itiyadını sorgulayıp yeniden gözden geçirmelidir!...** Madencinin öz vicahinde ve kendisi ile birlikte yürütülmesi gereken bu muayenenin sonucunda; **bütün yararlılar ile doğrulara ilişilmeyip, kalan zararlılar ise, kökünden sökülerek ayıklanmalıdır...**

(*) Bu niteleme, kömür aforozunun borusunu 18. Yüzyıl ortalarına kadar öttürebilen Vatikan’a aittir...

Madenci Denetimi'nin lâıygınca ihdası, sadece ocaklarını değil, öz sosyal çevrelerini (köyü, mahalleyi) de kapsama alabilecek kapasitedeki bir örgütlenme zihniyeti gerektirmektedir... Zira öz ocaklarını etkin ve önleyici sonuçlar alabilecek kertede tarassut altına alabilen bir Madenci Denetimi; mahallelerdeki ekmek fiyatının oluşumuna müdahil olamıyorsa eğer, sistemin bekası akamete uğrayacağı gibi, ihdası da laçkalaşacak ve sonra da ellerinden su gibi kayıp tumba olacaktır!...

Haddizatında –ister meşru hak iktisabı, isterse hukukî vecibe yükümlenilmesi açısından olsun– ocaklardaki otokontrol sistemi, işverenin tekelindeki bir kurumlaşma tarzı olmadığı gibi; **Madenci Denetimi de, kesinlikle ütopya değildir ve meşrudur.** Meşruiyetten meram –İSİG Kurulları örneğinde olduğu gibi– mevzuatta yazılı olduğu halde, pratik işleyişte hep kadük olmaya mahkûm bir yasallık değildir. Asıl meram; **Soma'yı unutturmamak için sokağa dökülen** –tersane işçisinden, sağlık emekçisine kadar– **bütün sınıfın ve –Siirt'ten, İstanbul varoşlarına kadar– bütün halkımızın vicdanı indinde iktisap edilen bir meşruıyettir!...** Ayrıca, dünya madencilerine has hayat tarzları, gelenekleri ve kurumlaşmalarının işlevsel gerekleri açısından, **Madenci Denetimi de; bir potansiyel olarak tarih boyunca mevcut olmuş ve daha önceden sıralanan muhtelif örneklerde vaki olduğu gibi, ete kemiğe de bürünmüştür.** Keza, **malûm 1990-91 Kış Epizodu'nda kök salan grev komiteleri de gökten zembille inmemiştir; tersine, aynı potansiyelin kinetize olması ve iki yüzyıldır genlerimize programlanan aynı geleneklerin –anında işlevselleşip– kuvveden file terfi etmesi sonucunda zuhur etmiştir.**

Şubeler bünyesinde kurulacak ve merkez yönetimi ile teknik servisin kumandası altında işlev görecektir **'Maden Emniyet Komiteleri' kurulup yaşatılmalıdır!...** ('Komite' denince, hemen heyecana kapılmak gerekmez; bu yeni oluşuma, "çalışma grubu" gibi bir ad bulunabilir.) Emniyet Komiteleri'nin **kuruluş kadrosunun** –şube başkanı, 1 şube yöneticisi, 2 emniyet nezaretçisi ve işçiler tarafından doğrudan seçilen 3 üyeden oluşan– 7 kişilik bir öncü nüveden ibaret olması başlangıçta **yeterlidir;** daha sonra, **bu kadro her uzunayağa kök salabilecek kadar zenginleştirilmelidir.** Komitelerin çalışma usûl ve esasları ile eğitim programlarına ilişkin olan diğer ayrıntı manzumesi ise, bu makalenin boyunu fersah-fersah aşar...

Neden mücadele? Her hangi bir madenci denetimi rüşeyminin neşvünema bulacağı en velûd ve jerminal doğal habitat; **can pazarı olan Soma ve Zonguldak Havzaları'ndaki ocakların ta kendisidir. Madenci genetiği, insan bilinci, vs. beri dursun;** hayatî tehlike algılayan her karıncanın DNA'sında kayıtlı olan **içgüdü bile baki kaldıysa bedende, direniş de en doğal biyolojik davranıştır ya hani...** İşte **aynen onun için mücadele!**... Can pazarı vardiyalara giren; en temel insan hakkı olan öz canını savunmak için bile maçasını kıpırdatmayacaksa, 18. Yüzyılın da ötesindeki köyüne dönse sezadır artık; işte onun için mücadele...



Ana fikrin ana zikri ise, şu:

- 1- "... Hay sansörünün de, detektörünün de, uzaktan algılamasının da, "ileri teknoloji"sinin de..." diye girişip; tıpkı dedelerimiz gibi, **elimize bir kanarya kafesi alarak** (hiç olmazsa, koltuğumuzun altına bir tavuk sıkıştırarak) **inseydik ocağa, biz bu vartayı çok daha az bir kayıpla atlatmasını, çoktaaan becermiştik!...**
- 2- **Madenci Denetimi'nin ihdasını ve bekasını sağlayamadığımız süre:** Tıpkı I. Mükellefiyet vaktindeki dedelerimiz gibi, "Hava parladı; *cövüz* bitti, *keş* de bitti, inekler de *savmıya* (...)" diye, **daha çok kaşıyıp dururuz garip başımızı; ama başımız bittin, sırtımız sülükten ve (...)** de (...)**ten asla kurtulmaz!..**

HABER-YORUM-HABER-YORUM-HABER-YORUM-HABER**POLİS MADENCİYE SALDIRDI!...**

(Çankaya Muhabirimiz Bildiriyor)

TMMOB/Ankara-İKK eliyle ter-
tiplenen ve **14 Mayıs 2014 günü**
Güven Park çevresinde başla-
yan Soma Katliamını Protesto
eyleminde; Madenci Anıtı'na
doğru yürüyüşe geçen korteje ka-
tılan bir radikal grubun kafasına
estirdiği, bir iki çatapatı bahane
eden Çevik Kuvvet müfrezesi;
üyelerimize **de, basın emekçile-**
rine de, seyran ehline de -ala-
bildiğine "orantısızca" ve vah-
şetle- **abandı... Ayrıca,** şekilde
görüldüğü gibi, **Polis madenciye**
de saldırdı!... Güvenilir acil ser-
vis kaynaklarından alınan istih-



barata göre; ne nümayişçilerde,
ne de solak kazmacıda, kayda de-

ğer ölçekte bir hasar oluşmadığı
bildiriliyor...

**ENERJİ VE TK BAKANI,
SEKTÖRÜMÜZE GÖZDAĞI VERDİ...**

(Sosyal Medya kuşları bildiriyor.)

17 Haziran 2014'te **Enerji ve**
TK Bak. Binası'nda, madencilik
sektörü temsilcilerinin çağrıl-
dığı, **basına kapalı bir toplantı**
düzenlendi. Kapalı toplantıdan
Medya'ya sızdırıldığı kadarıyla,
toplantıda aşağıdaki beyanatın
verildiği söyleniyor:

"... Bakan Taner Yıldız, sek-
töre gözdağı veren bir konuşma
yaptı. «... Gerek duyulduğunda,
kömür üretmeyeceklerini ve dı-
şarıdan kömür getirebilecekleri-
ni...» söyleyen Bakan; Zongul-
dak Havzası'ndaki zarara göz

yummayacaklarını **da vurguladı**
ve ayrıca «... Soma'da yaşanan
sorunların çözümü yerine, klasik
konuşma yapanların; bu olaylara
nasıl yaklaştıkları bir kez daha
gözükmiştir.» de diyerek, demeci-
ni noktaladı..."

**GENEL BAŞKANIMIZ AYHAN YÜKSEL
TBMM KOMİSYONU'NA SUNUMDA BULUNDU**

TMMOB / Maden MO-MYK
Başkanı **Ayhan Yüksel;** 2 Tem-
muz 2014'te, Soma vukuatını
araştırmak ve soruşturmak üzere
kurulan, "**Manisa'nın Soma İl-**
çesinde Meydana Maden Kazar-
larının Araştırılarak Alınması
Gereken İş Sağlığı ve İş Güven-

liği Tedbirlerinin Belirlenmesi
Amacıyla Kurulan TBMM Mec-
lis Araştırma Komisyonu"na,
Odamızın konuyla ilgili görüşle-
rini ve çözüm önerilerini içeren
bir **sunumda bulundu.** Komis-
yon üyelerince ciddi bir dikkat ve
ilgi ile izlendiği bildirilen, sunum

metninin tamamına Odamızın
web sitesinde erişilebilir. Anılan
sunum metni: "İLK TESPİTLER,
KAZANIN OLUŞU, FACİANIN
NEDENLERİ, SORUMLULUK-
LAR ve ÖNERİLER" gibi ana
başlıklardan oluşuyor.

HABER-YORUM-HABER-YORUM-HABER-YORUM-HABER**MEHMET TORUN,
TİSK GENEL SEKRETERİNE FIRÇAYI BASTI!...***(Sosyal Medya kuşları bildiriyor.)*

25 Haziran 2014'te toplanan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyine katılan TMMOB temsilcisi Mehmet Torun'un, '... Soma katliamının toplantının gündeme alınması ve her yönüyle değerlendirilmesi...' yönündeki gündem tadilatı önerisinden fena halde rahatsız olan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Bülent Pirlar; gündem önerimize aşağıdaki ibarelerle itiraz etti:

"... Soma olayını da çok büyütüyorsunuz. Soma ile yatıp Soma ile kalkıyorsunuz. Dünyada da benzer kazalar oluyor..."

TMMOB temsilcimiz ise, yukarıdaki aleyhte ifadeye: "... Soma'da kaybettiğimiz 301 canı, işveren yetkilisi sadece rakam sanmaktadır. Onların her biri birer candı. Siz, sermayenizi kaybettiğinizi söylüyorsunuz, biz canlarımızı yitiriyoruz. Farkımız burada. Sizi kınıyorum!..." yanıtını verdi.

Sermaye temsilcilerinin beyanları değerlendirildiğinde; iş cinayetlerinin çözümü ile ilgili herhangi bir beklentiye kapılmak hayalcilik olacak. Çünkü sermaye alıştığı yöntemi uygulamaya halâ devam ediyor... Çözüm yolu; tüm emekçilerin birlikte

mücadelesiyle kurulacak olan, insanı merkeze alan ve insanca yaşanacak bir sistem için çalışmaktan geçmektedir.

Soma'da babasını kaybeden 7-8 yaşlarındaki bir kız çocuğuna, babasının cennete gittiğini söyleyenlere, çocuğun kendi verdiği yanıt: "... Babamın cennete gitmesini istemiyorum, eve dönmelerini, yanımda olmasını istiyorum!..." olmuştu. Bu kızımız ve diğer 450 yetim çocuğumuz karşısında üstlenmemiz gereken meslekî ve insani sorumluluk; **Soma'yı Unutturmamak** için elden gelebilecek hiç bir çabadan asla kaytarmamamızı zorunlu kılıyor!...



TMMOB
Maden Mühendisleri Odası adına
Sahibi:
Mehmet TORUN

Yazı İşleri Müdürü:
Nahit ARI

Yönetim Kurulu:

Ayhan YÜKSEL
H. Can DOĞAN
Necmi ERGİN
Mehmet ÖZYURT
Emre DEMİR
Mehmet ZAMAN
Emra ERGÜZELOĞLU KARATAŞ

Yönetim Adresi:

Selanik Cad. 19/4
Kızılay 06650 ANKARA
Tel: 0312 425 10 80 - 418 36 57
Faks: 417 52 90
İnternet: www.maden.org.tr
E-posta: maden@maden.org.tr

Baskı Yeri:

KORZAYAYINCILIK
BASIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büro: Büyük Sanayi 1. Cad. 95/11 • İskitler - Ank.
Fabrika: Yenice Mah. Çubuk Yolu No:3 • Esenboğa - Ank.
Tel: 0.312 342 22 08 • Fax: 0.312 342 14 27
www.korzabasim.com.tr • e-mail: korza@korzabasim.com.tr

Baskı Tarihi ve Saati:

21 Temmuz 2014, Saat: 09.00

Basım Adedi:

10.500

109. Sayı Madencilik Bülteni Ekidir.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014